

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 5 Maart, 2017. Onderwerp: De Mens.

Gouden tekst: Spreuken 20:7.

Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem.

Beantwoorde Lezing: Psalmen.

Van goedertierenheid en recht wil ik zingen, U, o Here, wil ik psalmzingen. Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg. Wanneer zult U tot mij komen? Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart. Ik denk niet aan onzuivere dingen. Ik haat de levenswandel van de zondaars. Daar houd ik mij verre van. Het slinkse hart zal ver van mij weggaan, de kwaaddoener zal ik niet kennen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden. Laat oprechtheid en integriteit mij beschermen, want ik wacht op U.

Nu de les. De Bijbel. Psalmen.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben, die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.

Spreuken.

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap. Valse lippen zijn een gruwel voor de HEERE, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

Mattheüs.

Terwijl Jezus het tempelterrein verliet, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en wezen Hem op de tempelgebouwen. Jezus zei tegen hen: 'Al deze gebouwen zullen worden verwoest. Er zal geen steen op de andere blijven.' 'Wanneer zal dat gebeuren?' vroegen de leerlingen later, toen Hij met hen op de helling van de Olijfberg zat. 'Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt?' Laat je door niemand iets wijsmaken,' antwoordde Jezus. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden.

.....er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

Handelingen.

De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, en Gods zegen rustte op hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.

Ook een zekere Ananias verkocht een stuk land. Maar hij hield, met instemming van zijn vrouw Saffira, een deel van de opbrengst achter. De rest bracht hij naar de apostelen, maar hij deed net alsof het de hele opbrengst was. Ananias,' zei Petrus, 'waarom hebt u de duivel toegang gegeven

tot uw hart? Waarom probeert u de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? U had het land niet hoeven verkopen. Het was uw eigendom en nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zover komen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God! Toen Ananias dat hoorde, zakte hij in elkaar en stierf. Iedereen was vreselijk geschrokken. Een paar jonge mannen stonden op en legden hem af. Daarna droegen zij hem naar buiten en begroeven hem. Een uur of drie later kwam zijn vrouw, die van niets wist. Vertel eens,' zei Petrus tegen haar, 'is dit geld de hele opbrengst van uw land?' 'Ja,' antwoordde zij, 'dat klopt.' Waarom wilden jullie de Geest van de Here bedriegen? De mannen die u daar hoort aankomen, hebben zojuist uw man begraven. Zij zullen ook u dood naar buiten dragen.' Op hetzelfde moment zakte zij voor hem in elkaar en stierf. De jonge mannen kwamen binnen. Toen zij zagen dat zij ook dood was, droegen zij haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.

Galaten.

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft.

Hebreeën.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen.

1 Timotheüs

Ik roep er dan vóór alles toe op dat verzoeken, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en vredig leven mogen leiden, in alle toewijding en waardigheid. Dat is goed en aangenaam voor God, onze Redder, Die wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen.

Spreuken.

De oprechten zullen immers de aarde bewonen, en de rechtschapenen zullen er blijven.

Psalmen.

Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn oprechtheid, U plaatst mij voor Uw aangezicht, voor eeuwig.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

453. Eerlijkheid is geestelijke macht. Oneerlijkheid is menselijke zwakte, die de goddelijke hulp verbeurt.

8. We hoeven niet te wanhopen aan een eerlijk hart, maar er is weinig hoop voor hen die

uitsluitend bij tijd en wijle hun eigen slechtheid onder ogen zien en dan proberen deze te verbergen.

272. De geestelijke zin van Waarheid moet verworven worden, voordat Waarheid kan worden begrepen. Dit inzicht wordt alleen verinnerlijkt wanneer wij eerlijk, onzelfzuchtig, liefhebbend en nederig zijn. In de bodem van een eerlijk en goed hart moet het zaad gezaaid worden; anders brengt het niet veel vrucht voort, want het zwijnachtige element in de menselijke natuur zal het opwroeten.

405. Christian Science gebiedt de mens om de geneigdheden te beheersen, om haat af te remmen met vriendelijkheid, om lust te overwinnen met kuisheid, wraakzucht door liefde en om bedrog met eerlijkheid te overwinnen. Smoor deze dwalingen in hun aanvangsstadium, als u niet een leger van samenzweerdere tegen uw gezondheid, geluk en welslagen wilt koesteren. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Een goed mens kan tenslotte zijn vrees voor zonde overwinnen. Het is onvermijdelijk dat de zonde zichzelf vernietigt. De onsterfelijke mens demonstreert het bestuur van God, het goede, waarin geen vermogen tot zondigen is.

404. Een verdorven gemoed uit zich in een verdorven lichaam. Wellust, boosaardigheid en alle vormen van kwaad zijn ziekelijke geloofsvormen en u kunt deze alleen vernietigen door de kwaadaardige drijfveren uit te roeien die er de oorzaak van zijn.

404. Het genezen van de zieken en het hervormen van de zondaar zijn een en hetzelfde in Christian Science. Beide behandelingen vereisen dezelfde methode en zijn onscheidbaar in Waarheid. Haat, afgunst, oneerlijkheid, vrees enzovoorts, maken een mens ziek, en noch de

materiële geneeskunde noch Gemoed kunnen hem voorgoed helpen, zelfs niet in het lichaam, tenzij zij hem geestelijk beter maken, en hem zo vrij maken van zijn verdelgers.

400. De werking van het z.g. sterfelijke gemoed moet vernietigd worden door het goddelijke Gemoed om de harmonie van het zijn aan het licht te brengen.

401. Wat ik chemicalisatie noem, is de beroering, die wordt teweeggebracht wanneer de onsterfelijke Waarheid een sterfelijk dwaalgeloof vernietigt. Mentale chemicalisatie brengt zonde en ziekte aan de oppervlakte en drijft de onzuiverheden uit, zoals dat bij een gistende vloeistof het geval is.

540. In Jesaja lezen wij: "Ik maak vrede en schep het kwaad, Ik de Heere doe deze dingen", maar de profeet verwees naar de goddelijke wet die het geloof aan het kwaad tot het uiterste aanwakkert, terwijl ze deze aan de oppervlakte brengt om het te herleiden tot zijn gemeenschappelijke noemer, nietsheid. De modderige rivierbodem moet beroerd worden om de stroom te reinigen. Wanneer de verschijnselen van het kwaad, illusie, erger worden, zouden wij in onze onwetendheid kunnen denken dat de Heer iets kwaads veroorzaakt had; maar we zouden moeten weten dat de wet van God de z.g. zonde en zijn uitwerkingen blootlegt, zodat Waarheid al het besef van kwaad en alle macht tot zondigen kan uitroeien.

448. Als het nodig is spreek de Waarheid betreffende de leugen. De Waarheid ontvluchten verlamt de rechtvaardigheid, en slaat u van de hoogte teneer. Christian Science stijgt boven het getuigenis van de lichamelijke zintuigen uit; maar als u zelf nog niet boven de zonde bent uitgestegen, complimenteer uzelf dan niet met uw blindheid voor het kwaad of voor het goede dat u kent maar niet doet. Een oneerlijk standpunt is helemaal niet wetenschappelijk Christelijk. "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen."

266. De zondaar maakt zijn eigen hel door kwaad te doen, en de heilige zijn eigen hemel door het goede te doen. Het tegengestelde misbruik van de stoffelijke zin, waar het kwaad het kwaad bijstaat, zou zelfs de uitverkorenen bedriegen.

449. Het kwaad dat wij een ander aandoen heeft een sterkere weerslag tegen onszelf. Vroeg of laat zal het goede het evenwicht herstellen. Bedenk dat het makkelijker is voor een kameel om door het oog van de naald te gaan, dan het voor u is om er beter van de worden door anderen kwaad aan te doen. De morele temperatuur van de mens, stijgend of dalend, stelt zijn bekwaamheid om te genezen en zijn vermogen om les te geven vast. U moet goed uitoefenen wat u weet, en dan zult u vorderen naar mate uw eerlijkheid en trouw, - kwaliteiten die het welslagen in deze Wetenschap verzekeren; maar het vereist een hoger begrip om deze Wetenschap op de juiste manier te onderwijzen, dan om het moeilijkste geval te genezen.

448. Als de leerling zich stipt aan de leer van Christian Science houdt en zich niet de vrijheid veroorlooft om de regels ervan te overtreden, kan het welslagen van het genezingswerk niet mislukken. Het is de Christelijke Wetenschap om het goede te doen, en niets behalve het goede te doen kan op die naam aanspraak maken.

9. Standvastig gebed is de wens goed te doen.

446. In de Wetenschap van geestelijke genezing is het noodzakelijk om eerlijk te wezen, want de

overwinning berust aan de kant van het onveranderlijke goede. Om God te begrijpen versterkt onze hoop, en bevestigt het vertrouwen in Waarheid, en verklaart het woord van Jezus: Hoor, ik ben altijd bij jullie, zelfs tot het einde van de wereld.

8. Als wij de ambitie, de nederigheid, dankbaarheid en liefde voelen die onze woorden uitdrukken, dan aanvaardt God dit; en het is niet verstandig om onszelf of anderen voor de gek te houden, want er is niets bedekt dat niet aan het licht zal komen.

203. Gemoed, -omnipotence - is almachtig, en kent een stellige beloning aan rechtvaardigheid toe, en laat zien dat de materie niet kan genezen noch ziek maken, en scheppen noch vernietigen kan.

200. De grandioze Waarheid in de Wetenschap van het zijn, dat de werkelijke mens volmaakt was en is, en dit altijd zal zijn, is onbetwistbaar, want indien de mens het evenbeeld en de weerspiegeling van God is, is hij niet andersom noch ontaard, maar is hij rechtschapen en aan God gelijk.