

Dit is de Christian Bijbel Les voor zondag 19 Maart, 2017. Onderwerp: de materie.

Gouden tekst: Jesaja 26:3.

U zult hem in volledige vrede behouden, wiens gemoed in U standhoudt, want hij heeft op U vertrouwd.

Beantwoorde Lezing. Spreuken, Jeremia en Timotheüs.

Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen, maar de rechtvaardigen zullen ontkiemen als een groen blaadje.

Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn kracht, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij Mij begrijpt en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doet, want in die dingen vind Ik vreugde, zegt de HEERE.

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om met anderen te delen.

Waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het eeuwige leven te verkrijgen. Bewaar wat u is toevertrouwd.

Nu de les. De Bijbel. Exodus.

Toen sprak God al deze woorden: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Jeremia.

De Here zegt: 'Vervloekt is de man die zijn vertrouwen stelt op stervelingen en zijn hart van God afkeert.

Hij lijkt op een kale struik in de woestijn, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij staat op zilte grond in een barre wildernis waar geen mens woont.

Maar gelukkig is de man die op de Here vertrouwt en al zijn vertrouwen op Hem richt. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? 10 Behalve Ik, de Here! Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten, om zo ieder mens te geven overeenkomstig zijn wegen en de vrucht van zijn daden.

De Prediker.

Ik, Prediker, was koning over Israel te Jeruzalem;

En ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles, wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen.

Ik deed grote dingen: ik bouwde huizen, plantte wijngaarden, Legde hoven en parken aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen, Ik groef watervijvers om daaruit een bos met jonge bomen te bevoeien; Ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon. En ik wendde mij om wijsheid benevens verdwaasdheid en onverstand in ogeschouw te nemen.....

Wel ontwaarde ik, dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand, zoals het licht zijn voordeel heeft boven de duisternis: Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen

te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is.

Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.

Mattheüs.

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij sprak en onderwees hen. Hij zei: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

1 Timotheüs

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.

Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.

Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Streef daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

111. De Christelijke Wetenschap voldoet aan het verlangen naar geestelijkheid van het menselijke ras.

268. Het geloof in een materiëel uitgangspunt, van waaruit al het redelijke denken afgeleid zou zijn, maakt langzamerhand plaats voor een metafysische grondslag, die het gezichtspunt wegleidt van de materie naar Gemoed als de oorzaak van iedere uitkomst. Stoffelijke veronderstellingen dagen de metafysica uit tot een definitieve confrontatie. In deze revolutionaire tijd gaat de vrouw, net zoals de herdersjongen met zijn slinger, ten strijde tegen Goliath.

In deze laatste strijd om oppermacht, bieden half-metafysische stelsels geen wezenlijke hulp aan de wetenschappelijke metafysica, want hun redenering berust zowel op het onware getuigenis van de

stoffelijke zinnen als op de feiten van Gemoed.

269. Van begin tot eind is het veronderstelde samenbestaan van Gemoed en materie en de vermenging van goed en kwaad voortgekomen uit de filosofie van de slang.

De afdelingen van de metafysica rusten op één grondbeginsel, namelijk het goddelijke Gemoed. De metafysica herleidt dingen tot gedachten, en vervangt de zaken van de zintuigen door de ideeën van Ziel. Deze ideeën zijn volkomen werkelijk en concreet voor het geestelijke bewustzijn, en zij hebben dit voordeel over de dingen en gedachten van de stoffelijke zin, - ze zijn goed en tijdloos.

Het getuigenis van de stoffelijke zintuigen is noch absoluut noch goddelijk. Ik zet me dan ook onvoorwaardelijk neer op de leer van Jezus, van zijn apostelen, van de profeten en op het getuigenis van de Wetenschap van Gemoed.

N.V. 269/270

De theoriën die ik bestrijd zijn deze: 1. Dat alles materie is. 2. Dat de materie in Gemoed haar oorsprong heeft en net zo werkelijk is als Gemoed en intelligentie en leven bezit. De eerste theorie, dat de materie alles is, is net zo aanemelijk als de tweede, dat Gemoed en materie samen bestaan en samenwerken. Alleen één van de volgende verklaringen kan waar zijn: 1. Dat alles materie is. 2. Dat alles Gemoed is. Welke zal het zijn?

De stof en Gemoed zijn tegenovergesteld. De ene is in strijd met de ander in wezen en essentie; daarom kunnen zij beide niet werkelijk zijn. Als de ene werkelijk is, dan moet de andere onwerkelijk zijn. Uitsluitend door te begrijpen dat er slechts één macht is, - en niet twee, materie en Gemoed, - worden wetenschappelijke en logische conclusies bereikt.

Slechts weinigen ontkennen de veronderstelling dat intelligentie, buiten de mens en de materie om, het heelal bestuurt; en het wordt over het algemeen toegegeven dat deze intelligentie het eeuwige Gemoed is, of het goddelijke Principe, Liefde.

91. Helemaal in beslag genomen door de sterfelijke identiteit, onderscheiden en weerspiegelen wij nauwelijks de substantie van Leven of Gemoed. Het ontkennen van de stoffelijke identiteit werkt mee aan het onderscheiden van de geestelijke en eeuwige identiteit van de mens en vaagt de onjuiste kennis weg die verkregen is van de materie of door wat de stoffelijke zintuigen genoemd wordt.

213. Iedere stap naar het goede toe betekent een heengaan van de stoffelijkheid en een geneigdheid naar de kant van God, Geest. Materiële theoriën verlammen gedeeltelijk deze aantrekking naar het oneindige en eeuwige goed door een aantrekking naar het eindige, tijdelijke en tegenstrijdige.

326.de mens kan God niet boven alles liefhebben en zijn hele hart op geestelijke dingen zetten, terwijl hij het materiële meer liefheeft en er meer op vertrouwt dan het geestelijke.

593. Beurs. Materiële rijkdommen inslaan, misvatting.

241. Zinnelijke rijkdommen worden vergaard daar waar de mot en de roest ze verderven. Sterfelijke is de ondergang ervan. De zonde komt tussenbeide en vaagt de kortstondige vreugden ervan weg. De aandriften van de zinnelijke mens zijn net zo ingebeeld, wispelturig en onwerkelijk als zijn genoegens. Onoprechtheid, afgunst, schijnheiligheid, kwaadaardigheid, haat, vergelding enz., roven de schatten van Waarheid weg. Van haar sluier ontdaan, wat een bespottelijk schouwspel is de zonde.

239. Neem rijkdom, roem en maatschappelijke groeperingen weg, die bij God niet het geringste gewicht in de weegschaal leggen, dan krijgen wij een duidelijkere voorstelling van Principe. Haal kliekjes uitelkaar, nivelleer rijkdom met eerlijkheid en laat belangrijkheid beoordeeld worden in overeenstemming met wijsheid, en wij krijgen een betere kijk op de mensheid.

Als de goddelijke Liefde ons naderbij komt en ons dierbaarder en werkelijker wordt, dan onderwerpt de materie zich aan Geest. De doelstellingen die wij nastreven en de geest die we aan de dag leggen tonen ons standpunt en laten zien wat wij verwerven.

Indien de functie afkomstig is van het goddelijke Gemoed is deze harmonisch. Als het uit het dwalende, sterfelijke gemoed voortkomt, is het onharmonisch en draait uit op zonde, ziekte en dood. Deze twee tegengestelde bronnen vermengen zich nooit in oorsprong noch in in stroming. Het volmaakte Gemoed draagt volmaaktheid uit, want God is Gemoed. Het onvolmaakte sterfelijke gemoed verspreidt zijn eigen gelijkenissen, waar de wijze man van zei: "Het is alles ijdelheid."

272. Het is de vergeestelijking van het denken en de verchristelijking van het dagelijkse leven, in tegenstelling met de uitkomst van de schrikbarende klucht van het stoffelijke bestaan; het is kuisheid en reinheid, in contrast tot de neerwaards tendenzen en aardse neigingen van zinnelijkheid en onreinheid, die werkelijk getuigen van de goddelijke oorsprong en werking van Christian Science.

265. De beproevingen van de zinnen zijn heilzaam als zij de onwerkelijke, aangename geloofsvormen loswrikken, en de neigingen overplanten van de zinnen naar Ziel, waar de scheppingen van God goed zijn, en het hart blij maken. Dit is het zwaard van de Wetenschap, waarmee de Waarheid de dwaling om zeep brengt, en de materialiteit plaats maakt voor de hogere individualiteit en bestemming van de mens.

60. Ziel heeft onbeperkte mogelijkheden om de mens te zegenen en het geluk zou makkelijker te verkrijgen zijn en zekerder in ons bezit zijn, als het in Ziel gezocht werd. Uitsluitend hogere genietingen kunnen de hevige verlangens van de onsterfelijke mens bevredigen. We kunnen geluk niet beperken binnen de grenzen van de persoonlijke zin. De zinnen verlenen geen werkelijke voldoening.

451. De mens loopt in de richting waarheen hij kijkt en waar zijn schat is, zal zijn hart ook zijn. Als onze hoop en genegenheid geestelijk is, dan komt het van boven, niet van beneden, en draagt als vanouds de vruchten van Geest.

96. N.V.

Deze materiële wereld is zelfs nu al het strijdperk van tegengestelde krachten aan het worden. Aan één kant zal er verdeeldheid en ontsteltenis zijn; aan de andere kant zal er Wetenschap en vrede zijn. Het afbrokkelen van stoffelijke geloofsvormen kan zich voordoen als hongersnood en besmettelijke ziekten, gebrek en ellende, zonde, ziekte en dood, die nieuwe vormen aannemen totdat hun nietsheid zal blijken.

97. Hoe stoffelijker het geloof, des te overduidelijker zijn dwaling, totdat de goddelijke Geest, oppermachtig in zijn invloedssfeer, alle materie onderwerpt en de mens gezien wordt in de gelijkenis van Geest, zijn oorspronkelijke wezen.