

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 22 Januari, 2017. Onderwerp: Waarheid. Gouden tekst: Deuteronomium 32:4. Hij is de rots, wiens arbeid volmaakt is; want al zijn wegen zijn rechtvaardigheid, een God van Waarheid en zonder onrecht, rechtvaardig en recht is hij.

Beantwoorde Lezing: Jesaja.

Een loot zal voortkomen uit de stam van Isaï, en een spruit zal uit zijn wortels groeien. En op hem zal de Geest van God rusten, de Geest van wijsheid en intelligentie, de Geest van raad en macht, de Geest van de kennis en het ontzag voor God. En hij zal de vreze van de Heer begrijpen, en hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en ook niet beslissen naar wat zijn oren horen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid berechten, en voor de zachtmoedigen der aarde met gerechtigheid pleiten, en hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond, en met de adem van zijn mond zal hij de kwaden doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn, en de trouw een riem om zijn middel.

Nu de les. 1 Johannes.

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Johannes.

Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt,

zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

Handelingen.

En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereidsen, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt,

en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

2 Korinthe.

Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die bevolen heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Wij letten niet op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Galaten.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en word niet weer onderworpen aan het juk van slavernij.

Johannes.

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Efezen.

Opdat wij geen twijfelende kinderen meer zouden zijn, meegesleurd door elke wind van doctrine, door de listen van de mensen die om te bedriegen met sluwheid de valstrikken van de dwaling aanwenden. Dit zeg ik en vereis in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere volkeren wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.

1 Johannes

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

3 Johannes.

Ik heb geen grotere blijdschap dan om te horen dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Nu lees ik uit uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

223. De vraag, wat is waarheid, brengt de wereld in beroering. Er zijn velen die klaar

staan om deze vraag te beantwoorden met de zekerheid, die uit begrip voortkomt; maar veel meer worden er verblind door hun oude waanideeën, en proberen de zaak met rust te laten. Als de blinde de blinde leidt, zullen beiden in de sloot vallen. De pogingen van dwaling om deze vraag te beantwoorden met de een of andere "ologie" zijn vergeefs. Weloverwogen geestelijk en ongebonden denken gaat samen met de op handen zijnde Wetenschap, en kan niet de kop ingedrukt worden. Het zal de mensheid zelfbeschikkingsrecht geven, en onwetenschappelijke benaderingen en zogenaamde wetten vervangen.

325. Wanneer in welke periode ook de Waarheid voor het eerst verklaard wordt, is het als het licht, dat schijnt in de duisternis, en de duisternis begreep het niet. Een bedriegelijk begrip van leven, substantie, en gemoed verbergt het goddelijke potentieel, en verheimelijkt de wetenschappelijke demonstratie.

95. Gerust gesteld door afstompende verdichtsels sluimert de wereld in de wieg van kinderlijkheid, de uren verdromende. De stoffelijke zin brengt de feiten van het bestaan niet aan het licht, maar de geestelijke zin verheft het menselijke bewustzijn tot in de eeuwige Waarheid. Het mensdom komt slechts langzaam uit de zondige zin tot geestelijk begrijpen; de onwil om alles op juiste wijze te leren bindt het Christendom met ketenen.

31. Toen hij verwees naar de materiële mentaliteit van zijn tijd, zei Jezus: De tijd komt, en is er nu, dat de ware gelovigen de Vader zullen vereren in geest en waarheid. Toen hij de vervolging voorspelde die de Wetenschap van Geest bijwoont, zei Jezus, Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

332. Christus is het ware idee dat het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen die tot het menselijke bewustzijn spreekt. De Christus is immaterieel, geestelijk, - ja zelfs Gods beeld en gelijkenis, die de zinsbegoocheling

van de zintuigen verdrijft; de Weg, de Waarheid en het Leven, die de zieken geneest en het kwaad verdrijft, terwijl het zonde, ziekte en dood uitroeit.

326. Als wij Christus, Waarheid, willen volgen, moet het gedaan worden op de manier die God heeft aangegeven. Jezus zei: "Hij die in mij gelooft, zal de daden, die ik doe, ook doen." De hele natuur leert ons Gods liefde voor de mens, maar de mens kan God niet boven alles liefhebben, en zijn hele hart op geestelijke dingen zetten, terwijl hij het materiële meer liefheeft en er meer op vertrouwt dan op het geestelijke. Wij moeten het uitgangspunt van materiële stelsel loslaten, ook al zijn die van ouds aanvaard, als wij de Christus als onze enige verlosser willen waarmaken.

225. Wanneer Waarheid aanvankelijk de leiding neemt, zult u dit onderkennen door het geringe aantal en de grote trouw van haar volgelingen. Op deze wijze draagt de loop der tijden de vaandel van vrijheid verder. De machten van deze wereld zullen er tegen strijden, en hun schildwachten bevelen om de waarheid niet door te laten totdat het hun levensvisie aanhangt. Er is altijd wel enig rumoer, maar er is een samenkomen tot de maatstaven van waarheid.

326. Saulus van Tarses zag de weg, de Christus of Waarheid, pas toen zijn onzeker gevoel van gerechtigheid plaats maakte voor een geestelijk begrip, dat altijd juist is. Toen werd de man veranderd. Zijn gedachten namen een meer verheven vooruitzicht aan en zijn leven werd geestelijker. Hij zag het onrecht dat hij had aangedaan door de Christenen te vervolgen, wiens godsdienst hij niet had begrepen, en in nederigheid nam hij de nieuwe naam Paulus aan. Voor het eerst ontwaarde hij de ware idee van Liefde en leerde een les in de goddelijke Wetenschap.

324. Paulus was aanvankelijk geen discipel van Jezus, maar een achtervolger van de discipelen van Jezus. Toen de waarheid hem voor het eerst aan het licht kwam in de Wetenschap, werd hij blind, en zijn blindheid werd ondervonden; maar het geestelijke licht maakte het voor hem spoedig mogelijk om het voorbeeld en de leer van Jezus te volgen, door de zieken te genezen en het Christendom te prediken in

alle hoeken van Klein Azië, Griekenland en zelfs in het keizerlijke Rome.

Paulus schrijft: En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; Dat wil zeggen, als het besef van de overmacht van Geest, wat de ware opvatting van het zijn is, niet in uw gedachte verschijnt, dan kunt u niet profiteren van wat ik zeg.

325. Paulus had een helder begrip van hetgeen Waarheid op fysiek en geestelijk gebied van stervelingen eist, toen hij zei: Wijd uw lichamen aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke godsdienst. Maar degene die uit de overtuigingen van het vlees voortkomt en die dient, kan in deze wereld nooit de goddelijke hoogten van onze Heer bereiken. Er komt een tijd waarin de geestelijk oorsprong van de mens zal worden begrepen en bewezen, de goddelijke Wetenschap die Jezus in de menselijke ervaring bracht.

241. Ons doel, een fase verder dan geloof, moet zijn om de voetstappen van Waarheid te vinden, de weg naar gezondheid en heiligheid. We moeten ernaar streven om de hoogten van Horeb te bereiken waar God geopenbaard wordt en de hoeksteen van alle geestelijke groei is reinheid. De geestelijke doop, die het lichaam schoonwast van alle onzuiverheden van het vlees, houdt in dat de reinen van hart God zien en het geestelijke leven en de demonstratie ervan benaderen.

322. Wanneer begrip het gezichtspunt van leven en intelligentie wijzigt van een materiële naar een geestelijke basis, zullen wij de werkelijkheid van het leven bereiken, de beheersing van Ziel over de zinnen, en zullen wij het Christendom, of Waarheid, in zijn goddelijke Beginsel waarnemen.