

Dit is de Christian Science bijbel Les voor zondag 15 januari, 2017. Onderwerp: Leven. Gouden tekst: Spreuken 10:16. Het werk van de rechtvaardige voert naar leven,....

Beantwoorde Lezing. Jacobus.

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons voortgebracht door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. Leg daarom alle schunnigheid en elke overdaad van kwaadaardigheid af en ontvang met zachtmoedigheid het in u gevestigde Woord, dat uw zielen kan redden. En wees uitvoerders van het Woord en niet alleen toehoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een toehoorder van het Woord is en geen uitvoerder, lijkt hij op een man die zijn aangeboren gezicht in een spiegel bekijkt, zichzelf zag, weggegaan is, en meteen vergat hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet van de vrijheid verdiept, en daarin volhardt, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig toehoorder is, maar een volbrenger van het werk, gezegend zijn in zijn werk. De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun tegenspoed en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Nu de les. De Bijbel. 1 Johannes.

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des leven - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard - wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.

Micha.

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u verlangt : niets anders dan recht te doen, barmhartigheid lief te hebben en nederig te wandelen met uw God.

Psalmen.

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn glorie zal voortdurend in mijn mond zijn. Wie is de man die verlangt naar het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Keer je af van het

kwaad en doe het goede; zoek de vrede en streef die na. De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun geroep.

Jozua.

Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Kaleb, zei tegen hem: U weet zelf van het woord dat de HEERE tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de HEERE, mij uitstuurde om het land te verkennen en toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten; ikzelf echter volhardde erin de HEERE, mijn God, na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag: Het land dat uw voet betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de HEERE, mijn God, na te volgen. En zie, nu heeft de HEERE mij in het leven behouden, zoals Hij gesproken heeft. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat de HEERE dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok, en nu, zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de HEERE op die dag gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem en hij gaf Kaleb Hebron als erfelijk bezit. Daarom werd Hebron voor Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de HEERE, de God van Israël, na te volgen.

Spreekwoorden.

Wie gerechtigheid en barmhartigheid nastreeft, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.

Prediker.

Want Hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor Zijn aangezicht.

Jeremia.

Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat hij die grootspreekt, zich hierop beroemen; dat hij Mij begrijpt en kent, dat Ik de HEERE ben, Die mededogen, oordeel en recht op de aarde doe, want in die dingen schep ik behagen, zegt de

HEERE.

Mattheüs.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke met moeite het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd hebt, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

Romeinen.

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een apostel die geroepen en apart gehouden is voor het goede nieuws van God. Ik verzoek u, broeders, door de erbarmingen van God, om uw lichamen te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw weloverwogen eredienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk hervormd door de vernieuwing van uw denken, zodat u kunt constateren wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

331. Leven is Gemoed, de schepper weerspiegeld in Zijn scheppingen.

516. De bouwstof, Leven, intelligentie, Waarheid en Liefde, die God uitmaken, worden door zijn schepping weerspiegeld; .. God vormt alles naar zijn eigen gelijkenis. Leven wordt weerspiegeld in bestaan, Waarheid in oprechtheid, God in goedheid, die er hun eigen vrede en voortbestaan aan verlenen.

58. Onbaatzuchtige voornemens, edele levensmotieven en reinheid, deze ingrediënten van de gedachte, wanneer deze zich vermengen, vormen zowel individueel als gezamenlijk het ware geluk, de ware kracht en bestendigheid.

248. De beeldhouwer wendt zich van het marmer naar zijn model om zijn voorstelling te vervolmaken. We zijn allemaal beeldhouwers, die bezig zijn met verschillende voorbeelden, en die de gedachten uitboetseren en uitbeitelen. Wat is het voorbeeld in het sterfelijke gemoed? Is het onvolmaaktheid, vreugde, bedroeftheid, zonde en leed? Heeft u het sterfelijke voorbeeld aanvaard? Geeft u het weer? Dan wordt u in uw werk geteisterd door boosaardige beeldhouwers en afschuwwekkende verschijningsvormen. Hoort u niet van de gehele mensheid over dit onvolmaakte voorbeeld? De wereld houdt het u voortdurend voor ogen. Het gevolg is dat u er ontvankelijk voor bent om deze lagere voorbeelden na te apen, uw levenswerk te beperken, en de hoekige contouren en de mismaaktheid van materiële voorbeelden in uw ervaring te aanvaarden. Om dit te verhelpen, moeten we eerst onze blik in de juiste richting wenden, en dan die kant op gaan. Wij moeten ons volmaakte gedachtenvormen eigen maken en daar steeds naar kijken, anders zullen we die nooit uitbeelden in verheven en edele levens. Laat onzelfzuchtigheid, goedheid, vergiffenis, gerechtigheid, gezondheid, heiligheid, liefde, ja, het hemelse koninkrijk, in ons regeren, en zonde, ziekte en dood zullen verminderen totdat ze tenslotte verdwijnen.

9. De toetssteen voor ieder gebed ligt in het antwoord op deze vragen: Hebben we onze naaste meer lief door dit verzoek? Óf gaan we door met de oude zelfzucht en zijn we er tevreden mee dat we voor iets beters gebeden hebben, hoewel wij geen bewijs leveren van de oprechtheid van onze verzoeken door naar onze gebeden te leven? Als zelfzucht plaats heeft gemaakt voor goedhartigheid, zullen wij onze naaste op onzelfzuchtige wijze beoordelen en hen zegenen die ons vervloeken; maar we zullen deze grote plicht nooit nakomen door alleen te vragen dat het gebeuren moge. Er is een kruis dat opgenomen moet worden voordat wij van de vervulling van onze hoop en ons geloof kunnen genieten. Het brengt de Wetenschap van het Leven met zich mee en erkent uitluitend het goddelijke gezag van Geest, waarin Ziel onze Meester is en waarin geen plaats is voor de stoffelijke zin en de menselijke wil.

428. Wij zouden ons bestaan moeten toewijden, niet aan de onbekende god, die wij onwetend aanbidden, maar aan de eeuwige grondlegger, de onvergankelijke Vader, aan het Leven dat niet aangetast kan worden door de sterfelijke gewaarwording, noch vernietigd kan worden door het sterfelijke geloof. Wij moeten het vermogen van de geestelijke macht erkennen om de menselijke misvattingen recht te zetten en die te vervangen door het leven dat geestelijk en niet materieel is.

325. Paulus had een helder begrip van hetgeen Waarheid op fysiek en geestelijk gebied van stervelingen eist, toen hij zei: wijd uw lichamen aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke godsdienst. Maar degene, die uit de overtuigingen van het vlees voortkomt en die dient, kan in deze wereld nooit de goddelijke hoogten van onze Heer bereiken.

167. Wij begrijpen Leven in de goddelijke Wetenschap slechts als wij boven de lichamelijke zinnen uit leven en deze aanpassen. Door een goed leven te vervangen door mooie woorden en schone schijn voor een recht-door-zee karakter, is een armzalige uitvlucht voor de zwakke en wereldse mens, die de standaard van Christian Science te hoog voor zich acht.

324. Jezus zei in wezen: Hij die in mij gelooft, zal de dood niet zien. Dat wil zeggen, dat hij die de ware idee van Leven onderscheidt, zijn geloof in de dood verliest. Hij die de ware idee van goed bezit, verliest alle besef van kwaad, en wordt daardoor de onvergankelijke werkelijkheden van Geest binnengeleid. Zo iemand verblijft in Leven, - Leven dat niet van het lichaam verkregen wordt, dat niet in staat is om het leven te handhaven, maar van Waarheid, die haar eigen onsterfelijke idee ontvouwt. Jezus gaf de ware idee van het zijn, dat onmetelijke zegeningen voor stervelingen tot gevolg had.

323. Het ware idee van God leidt tot het ware begrip van Leven en Liefde, pikt het graf zijn overwinning af, neemt alle zonde weg en ook het waanidee dat er andere gemoederen zouden zijn, en vernietigt de sterfelijkeheid.

429. Jezus zei, in Johannes 8:51, Als een mens mijn woorden bewaard zal hij nooit de dood zien. Deze verklaring is niet beperkt tot het geestelijke leven, maar omvat alle manifestaties van het bestaan. Jezus bewees dit door stervenden te genezen en doden op te wekken.

428. De schrijfster heeft ongeneeselijke organische ziekten genezen, en de stervenden opgewekt tot leven en gezondheid door het begrip van God als het enige leven. Het is een zonde om te geloven dat ook maar iets het almachtige en eeuwige Leven kan overweldigen, en dit Leven moet

aan het licht gebracht worden door het begrijpen dat er geen dood is, alsmede door andere graties van Geest.

454. Liefde voor God en de mens is de ware motivatie beiden bij het genezen en het onderwijzen. De liefde bezielt, verlicht, leidt en geeft de weg aan. Juiste beweegredenen geven vleugels aan de gedachte en kracht en vrijheid aan woorden en daden.

487. De Apostel Jacobus heeft gezegd: Toon mij uw geloof zonder uw werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. De erkenning dat Leven God, Geest is, verlengt onze levensduur door ons vertrouwen in de onvergankelijke werkelijkheid van Leven te versterken, almachtig en onsterfelijk.

14. Geheel apart van het geloof en de droom van het leven in de stof, is het goddelijke leven, dat geestelijk begrip manifesteert en het besef van het zeggenschap van de mens over de gehele aarde aan het licht brengt. Dit begrip verjaagt de dwaling en geneest de zieken, en u kunt ermee spreken als iemand die gezag heeft.

496. Wij moeten allen leren dat Leven God is. Vraag uzelf af: Leef ik het leven dat het hoogste goed nabijkomt? Demonstreer ik de genezingsmacht van Waarheid en Liefde? Zo ja, dan zal het pad steeds helderder worden tot aan de volle dag toe. Uw vruchten zullen laten zien wat het begrijpen van God met zich meebrengt. Houd voortdurend aan deze gedachte vast, - dat het de geestelijke idee, de Heilige Geest en Christus is, die u in staat stelt met wetenschappelijke zekerheid de regel van genezing te bewijzen, gegrond op Liefde, het goddelijke Principe, dat het hele werkelijke bestaan schraagt, bedekt en omvat.