

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 1 Januari, 2017. Ondwerwerp: God.

Gouden tekst: Psalm 103:2.

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Beantwoorde Lezing: Psalm 146.

Gezegend is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart, Die de onderdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft. De HEERE maakt de gevangenen los, de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de gebogenen op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE beschermt de vreemdelingen, Hij staat de wees en weduwe bij, maar de weg van de goddelozen maakt Hij in de war. De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op generatie.

Nu de les. Psalmen.

Weet dat de HEERE God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd;

Deuteronomium.

Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: Luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. De HEERE, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Hij zei: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor

Mijn aangezicht hebben. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou vernederen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Pas op dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaders niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaders gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.

2 Kronieken.

Hier volgt een verhaal over een koning die Jehova gehoorzaam was, en op die manier veel macht en aanzien verkreeg, maar later sloeg het hem te hoog in het bolletje, en dacht hij dat hij het werk van de priesters in de tempel ook mocht doen, zoals wierrook verspreiden. En dat was tegen de regels, dus... werd hij melaats. Dat is dus de moraal van dit verhaal, even kort voor u samengevat.

Spreuken.

Wie trots is, verwekt ruzie, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt verzadigd.

Jesaja.

Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.

1 Kronieken.

Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël gezalfd was, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, trok hij uit hun tegemoet. Toen de Filistijnen kwamen, verspreidden zij zich in het dal Refaïm, en David vroeg aan God: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult U hen in mijn hand geven? En de HEERE zei tegen hem: Trek op, en Ik zal hen in uw hand geven. Toen zij optrokken naar Baäl-Perazim, versloeg David hen daar; en David zei: God is door mijn hand door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaven zij die plaats de naam Baäl-Perazim. Zij lieten daar hun goden achter; en David gaf bevel en zij werden met vuur verbrand. Zo raakte de naam van David in alle landen verbreed, en op alle volken legde de HEERE grote vrees voor hem. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn barmhartigheid is voor altijd. En zeg: Verlos ons, o God van onze redding, en breng ons bijeen, en bevrijd ons van de volken, opdat wij Uw heilige Naam danken en ons beroemen in Uw glorie. Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Psalmen.

Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

286. In het Angelsaksisch en in twintig andere talen is GOED het woord voor God. De Heilige Schrift verklaart, dat alles wat God gemaakt heeft, goed is, evenals Hij zelf goed is - goed in Beginsel en in idee. Daarom is het geestelijke heelal goed en weerspiegelt het God, zoals Hij is.

119. God is het natuurlijke goede, en wordt alleen weergegeven door het idee van goedheid; terwijl het kwaad beschouwd moet worden als onnatuurlijk, omdat het in tegenstelling is met de natuur van Geest, God.

446. God te begrijpen versterkt de hoop, bevestigt het vertrouwen in Waarheid, en

beaamt het woord van Jezus: Zie, ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde der wereld.

328. Stervelingen zijn in de veronderstelling dat zij leven kunnen zonder goedheid, terwijl God goed en het enige werkelijke Leven is. Wat is daar het gevolg van? Aangezien stervelingen heel weinig begrijpen van het goddelijke Principe dat verlost en geneest, veronderstellen zij slechts dat zij zich ontdoen van zonde, ziekte en dood. Deze blunders worden dus niet echt vernietigd, en moeten zich daarom aan stervelingen vasthechten, totdat zij, hier of hierna, het ware begrip van God verkrijgen in de Wetenschap, dat de menselijke waandenkbeelden over Hem wegvaagt, en de grootse werkelijkheid van zijn alheid aan het licht brengt.

372. Wie mij ontkennen zal voor de mensen, die zal ik ontkennen voor mijn Vader die in de hemelen is. In Christian Science is een ontkenning van Waarheid fataal, terwijl het terecht aanvaarden van Waarheid en wat het voor ons gedaan heeft, een afdoende hulp is. Indien trots, bijgeloof, of enig andere misvatting de oprechte erkentelijkheid voor de ontvangen voordelen verhindert, zal dit een belemmering zijn voor de genezing van de zieken en het succes van de student.

133. In Egypte was het Gemoed dat de Israëlieten bevrijdde van hun geloof aan de plagen. In de woestijn stroomde water uit de rots, en het manna viel uit de hemel. De Israëlieten keken naar de koperen slang, en geloofden onmiddellijk dat ze waren genezen van de giftige beten van gifslangen. In tijden van nationale voorspoed gingen de zeges van de Hebreërs vergezeld van wonderen; maar toen zij afweken van de ware idee begon hun zedenbederf. Zelfs in gevangenschap onder vreemde volken, deed het goddelijke Beginsel wonderen voor het volk van God, in de vurige oven en in de paleizen van koningen. Het Judaïsme was het tegenovergestelde van het Christendom, omdat het Judaïsme de beperkte vorm van een nationale- of stammengodsdienst deed ontstaan. Het was een beperkt en materiëel stelsel, dat ten uitvoer werd gebracht in speciale theorieën over God, in sanitaire voorschriften, en in een religieuze eredienst. Dat hij zich met God gelijk maakte, was één van de

beschuldigingen van de Joden tegen hem, die het Christendom op de grondslag van Geest heeft geplant, die onderwees zoals hij door de Vader geïnspireerd was en geen leven, intelligentie noch substantie buiten God wilde erkennen.

41. De ouderlingen bespotten de Waarheid die Jezus onderwees. Waarom? Omdat het meer vereiste dan zij bereid waren in praktijk te brengen. Het was voldoende voor hen om aan een nationale God te geloven; maar dat geloof, van hun tijd af tot op heden, heeft nog nooit een volgeling gemaakt die het kwaad kon uitbannen en de zieken kon genezen. Het leven van Jezus bewees op goddelijke en wetenschappelijke wijze dat God Liefde is, terwijl daarentegen de priesters en rabbi 's volhielden dat God een machtige vorst was, die liefde zowel als haat voelde. De Joodse theologie liet niets doorschemeren van de onveranderlijke liefde van God.

3. Hoe ijdel zijn onze opvattingen van God. In theorie geven wij toe dat God goed, almachtig, alomtegenwoordig en oneindig is, en daarna proberen wij informatie te verstrekken aan dit oneindige Gemoed. Wij smeken om onverdiende vergeving en om een overvloedige uitstorting van weldaden. Zijn we echt dankbaar voor al het goede dat wij al ontvangen hebben? Dan zullen wij de zegeningen die wij hebben benutten, en zo bruikbaar gemaakt worden om meer te ontvangen. Dankbaarheid is veel meer dan er alleen in woorden uitgedrukt wordt. Daden drukken meer dankbaarheid uit dan woorden. Als wij ondankbaar zijn voor Leven, Waarheid en Liefde, en toch God dankzegging geven voor alle zegeningen, zijn wij onoprecht, en halen ons de bijtende terechtwijzing op de hals, die onze Meester uitsprekt over schijnheiligen. In dat geval is het enige aanvaardbare gebed om de vinger op de lippen te leggen en onze zegeningen te gedenken.

264. Naarmate stervelingen betere denkbeelden over God en mens verkrijgen, zullen talloze dingen van de schepping, die eerder onzichtbaar waren, zichtbaar worden. Wanneer wij erkennen dat Leven Geest is, en nooit in of van de materie, dan zal dit begrip aangroeien tot zelfvervulling, waarbij wij alles in God, goed, vinden en geen

ander bewustzijn nodig hebben.

265. De mens begrijpt zijn geestelijke bestaan naarmate zijn schatten van Waarheid en Liefde vergroot worden. Stervelingen moeten tot God aangetrokken worden, en hun genegenheid en doelstellingen moeten geestelijk worden, - ze moeten een ruimere voorstelling van het zijn benaderen, - zodat zonde en sterfelijkheid verdreven kunnen worden.

275. Het uitgangspunt van de goddelijke Wetenschap is dat God, Geest, Alles-in-alles is en dat er geen andere macht of Gemoed bestaat - dat God Liefde is en daarom het goddelijke Principe is. Om de werkelijkheid en de orde van het bestaan in de Wetenschap ervan te kunnen begrijpen, moet u beginnen met God te beschouwen als het goddelijke Beginsel van alles wat werkelijk bestaat. Geest, Leven, Waarheid en Liefde vormen één geheel - en zijn de Bijbelse namen voor God. Alle substantie, intelligentie, wijsheid, bestaan, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren toe aan God. Dit zijn zijn eigenschappen, de tijdloze uitingen van het oneindige goddelijke Beginsel, Liefde. Geen wijsheid is wijs, behalve zijn wijsheid, geen waarheid is waar, geen liefde is liefelijk, geen leven is Leven, behalve het goddelijke, er is niets goeds, behalve het goede dat God geeft. De goddelijke metafysica, zoals het aan het geestelijke begrip geopenbaard wordt, laat duidelijk zien dat alles Gemoed is, en dat Gemoed God is, almacht, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, - wat inhoudt dat het alle macht, alle aanwezigheid en alle Wetenschap is. Dientengevolge is alles in werkelijkheid de manifestatie van Gemoed.

17. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want God is oneindig, alle macht, alle Leven, Waarheid, Liefde, over alles, - en alles.

vii. Hoewel wereldrijken ondergaan, de Heer zal voor altijd heersen.