

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 26 Februari, 2017. Onderwerp: Christus Jezus.

Gouden tekst: Johannes 9:39.

Jezus zei: Ik ben in deze wereld gekomen om onderscheid te maken, zodat zij die niet zien, wel zouden zien,

Beantwoorde Lezing: 2 Korinthe 4:1-6.

Daarom, aangezien wij deze begeleiding hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.

Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting van het goede nieuws van de glorie van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de glorie van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Nu de Les. De Bijbel.

Jesaja.

Want er zal een Scheut opgroeien uit de stam van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Om hem te vernieuwen in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Mattheüs.

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het maar toe, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.

En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo

brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

Johannes.

Jezus zei: Geloof u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Mattheüs.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebod hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

583. Christus. De manifestatie van God, die tot het vlees komt om de vleesgeworden dwaling te vernietigen.

259. In de goddelijke Wetenschap is de mens het ware beeld van God. De goddelijke natuur werd het best uitgedrukt door Christus Jezus, die stervelingen verraste met een zuiverdere weerspiegeling van God en hun leven hoger verhief dan hun armzalige gedachtenbeelden veroorloofden, - gedachten die de mens als gevallen, ziek, zondigend en stervend voorstelden. Het Christelijke begripen van het wetenschappelijke zijn en de goddelijke genezing houdt een volmaakt Beginsel en een volmaakte idee in, een volmaakte God en een volmaakte mens, -als het uitgangspunt voor het denken en de demonstratie.

482. Jezus was het hoogste menselijke begrip van de volmaakte mens. Hij was niet te scheiden van Christus, de Messias, het idee van God buiten het vlees. Dit maakte het mogelijk voor Jezus om zijn beheersing over de materie te bewijzen.

482 Engelen verkondigden aan de Wijzen van toen deze tweevoudige verschijning,

en de engelen fluisteren het, door het geloof, in alle tijden aan het hongerige hart.

270. Het leven van Jezus Christus was niet wonderbaarlijk, maar eigen aan zijn geestelijkheid, -de goede aarde waarin het het zaad van Waarheid ontkiemt en veel vrucht draagt. De Christelijkheid van Christus is de aaneenschakeling van het wetenschappelijke zijn, dat in alle periodes weer opduikt, terwijl zij haar overeenkomst behoudt met de Bijbel en alle tijden verenigt in het plan van God.

333. De komst van Jezus van Nazareth kenmerkte de eerste eeuw van de Christelijke jaartelling, maar de Christus is zonder begin van jaren of einde van dagen. Door alle generaties heen, zowel vóór als na de aanvang van de Christelijke jaartelling, is de Christus als geestelijke idee, -de weerspiegeling van God - gekomen met een zekere mate van macht en gratie tot allen die er klaar voor waren om Christus, Waarheid, te ontvangen. Abraham, Jacob, Mozes en de profeten vingen glorierijke aanwijzingen op van de Messias, of Christus, die deze zieners doopte in de goddelijke natuur, de essentie van Liefde. Het goddelijke evenbeeld, de idee, of Christus was, is, en zal altijd onscheidbaar zijn van het goddelijke Principe, God. Jezus verwees naar deze eenheid van geestelijke identiteit op deze wijze: "Vóór Abraham was, ben ik; en Ik en de Vader zijn één." "Mijn Vader is meer dan ik." De ene Geest sluit alle identiteiten in.

Met deze uitspraken bedoelde Jezus niet dat de menselijke Jezus eeuwig was of is, maar dat de goddelijke idee, of Christus, dit wel is en was en daarom aan Abraham voorafging; niet dat de lichamelijke Jezus één was met de Vader, maar dat de geestelijke idee, of de Christus, voor altijd in de boezem van de Vader, God, verblijft en van waaruit het hemel en aarde verlicht.

De onzichtbare Christus was niet waarneembaar voor de zg. persoonlijke zinnen,

alhoewel Jezus als een lichamelijk wezen verscheen. Deze tweevoudige persoonlijkheid van het ongeziene en het zichtbare, het geestelijke en het materiële, de eeuwige Christus en de lichamelijke Jezus, die in het vlees verscheen, duurde voort tot de hemelvaart van de Meester, toen de menselijke, materiële voorstelling, of Jezus, verdween, terwijl de geestelijke individualiteit, of de Christus, in de eeuwige orde van de goddelijke Wetenschap blijft voortbestaan en de zonden van de wereld wegneemt, zoals de Christus altijd gedaan heeft, zelfs voordat de menselijke Jezus vleesgeworden was voor sterfelijke ogen.

25. Jezus leerde ons de weg van Leven door demonstratie, opdat wij zouden begrijpen hoe dit goddelijke Beginsel de zieken geneest, de dwaling uitwerpt en over de dood zegeviert. Jezus gaf het ideaal van God beter weer dan iemand kon doen wiens herkomst minder geestelijk was . Door zijn gehoorzaamheid aan God demonstreerde hij op meer geestelijke wijze dan alle anderen het Principe van het zijn. Vandaar de kracht van zijn vermaning: "Indien u mij liefhebt, bewaar dan mijn geboden."

Al leverde de grote Leermeester het bewijs van zijn heerschappij over zonde en ziekte, toch onthief hij anderen niet van het geven van de vereiste bewijzen van hun eigen devotie. Hij werkte voor hun instructie, zodat zij, net als hij, deze macht zouden demonstreren en het goddelijke Beginsel ervan zouden begrijpen. Een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Leermeester en al de emotionele liefde die we hem kunnen schenken alleen zullen ons nooit zijn navolgers maken. Wij moeten gaan en hetzelfde doen, anders vervolmaken wij de grote zegeningen niet die onze Meester uitwerkte en doorstond om aan ons te geven.

26. Al vereren wij Jezus en vloeit ons hart over van dankbaarheid voor wat hij voor stervelingen deed, - door eenzaam zijn pad vol liefde omhoog te gaan tot de troon van

glorie en de weg voor ons te verkennen in zwijgend lijden, - toch bespaart Jezus ons geen enkele individuele ervaring, wanneer wij zijn opdrachten trouw opvolgen; en allen moeten de beker van smartelijke inspanning drinken in verhouding naar hun demonstratie van deze liefde, totdat allen verlost zijn door de goddelijke Liefde.

Zijn zending was om de Wetenschap van het hemelse zijn te openbaren, om te bewijzen wat God is en wat Hij voor de mens doet.

52. De hoogste aardse vertegenwoordiger van God, toen hij over de menselijke bekwaamheid om te goddelijke macht te weerspiegelen sprak, zei op profetische wijze tegen zijn discipelen, terwijl hij niet alleen voor hun dagen maar voor alle tijden sprak: "Die in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen." en "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven."

54. Wie is er klaar voor om zijn lering en voorbeeld te volgen? Allen moet zich vroeg of laat in Christus, het ware idee van God, vastleggen. Dat hij zijn duurgekochte schatten zou mogen schenken in lege of met zonde gevulde menselijke voorraadkamers, was de bedoeling van het hevige menselijke offer van Jezus. Ten getuige van zijn goddelijke zending leverde hij het bewijs dat Leven, Waarheid en Liefde de zieken en zondaars genezen en over de dood zegevieren door Gemoed en niet door de stof. Dit was het hoogste bewijs dat hij had kunnen leveren van de goddelijke Liefde.

55. De tijd voor het herverschijnen van de goddelijke genezing is altijd, en een ieder, die zijn aardse al op het altaar van de goddelijke Wetenschap legt, drinkt nu van de

beker van Christus, en wordt toegerust met de geest en macht van Christelijke genezing.