

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 4 September, 2016. Onderwerp: de mens.  
Gouden tekst: Mattheüs 5:8.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Beantwoorde Lezing: Psalm 19.

De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de oordelen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, er zich aan houden wordt beloond. Wie zou al zijn dwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen fouten. Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik onschuldig zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart aangenaam zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Nu de Les. De Bijbel. Titus.

Want de verlossende barmhartigheid van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verzaken en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij de zalige hoop en verschijning verwachten van de glorie van onze grootse God en verlosser, Jezus Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Jacobus.

God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij gratie. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Kom nader tot God, en Hij zal dichter bij u komen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Mattheüs.

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de

drinkbeker en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Markus.

En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden. En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug! En onder geschreeuw en hevig stuip trekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op. En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen Zijn discipelen Hem: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens

anders door uitgaan dan door bidden en vasten.

1 Johannes.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

337. Christian Science laat zien dat niemand behalve de reinen van hart God kunnen zien, zoals Jezus ons leert in het evangelie van Mattheüs. In verhouding tot zijn reinheid is de mens volmaakt; en volmaaktheid is de opdracht van het hemelse zijn, dat Leven in Christus manifesteert, het geestelijke ideaal van Christus.

332. Jezus was de zoon van een maagd. Hij had de opdracht om het Woord van God te spreken en om aan stervelingen in een dusdanige menselijke vorm te verschijnen die zij konden begrijpen en waarnemen. Maria's concept van hem was geestelijk, want alleen zuiverheid kon Waarheid en Liefde weergeven, die zo duidelijk verpersoonlijkt waren in de goede en reine Christus Jezus. Hij bracht het hoogste voorbeeld van goddelijkheid tot uitdrukking, die een vleselijke vorm in die periode kon vertolken. In de ideale en werkelijke mens kan het vleselijke bestanddeel niet binnendringen. Op die manier verduidelijkte Jezus de coïncidentie of de geestelijke overeenkomst tussen God en mens in zijn evenbeeld.

512. Geest heiligt de toename van zijn eigen zuivere en volmaakte ideeën. Uit de oneindige bestanddelen van het ene Gemoed komen alle vormen, kleuren, eigenschappen en aantallen voort,

en deze zijn geestelijk, zowel als oorzaak evenals gevolg. Hun geestelijke natuur wordt alleen onderscheiden door de geestelijke zinnen. Het sterfelijke gemoed draait de ware overeenkomst om, en geeft dierlijke namen en karakters aan zijn eigen misvattingen. Onkundig van de herkomst en de werkwijze van het sterfelijke gemoed, - d.w.z. onbekend met zichzelf, - produceert dit z.g. gemoed zijn eigen eigenschappen, en beweert dat God de maker ervan is; ofschoon God onbekend is met het bestaan van beide deze z.g. sterfelijke mentaliteit en waar deze aanspraak op maakt, want deze pretentie eigent zich de exclusieve, goddelijke voorrechten toe en is een poging tot inbreuk op de eeuwigheid.

241. Ons doel, een fase verder dan geloof, moet zijn om de voetstappen van Waarheid te vinden, de weg naar gezondheid en heiligheid. We moeten ernaar streven om de hoogten van Horeb te bereiken waar God geopenbaard wordt, en de hoeksteen van alle geestelijke groei is zuiverheid. De geestelijke doop, die het lichaam schoon wast van alle onzuiverheden van het vlees, houdt in dat de reinen van hart God zien en het geestelijke leven en de demonstratie ervan benaderen.

162. Christian Science verleent aan het lichaam het zonlicht van Waarheid, dat verkwikt en zuivert. Christian Science werkt als een therapie, die de dwaling neutralizeert door Waarheid. Het wijzigt de afscheidingen, verdrijft ziekelijke vochten, lost gezwollen op, ontspant verstijfde spieren en maakt aangetaste beenderen weer solide. De uitwerking van deze Wetenschap is om het menselijk denken aan te zetten tot een ander uitgangspunt, van waaruit het zich kan overgeven aan de harmonie van het goddelijke Gemoed.

382. Als we alle aandacht die we aan de gezondheidsleer schenken, zouden geven aan de studie van Christian Science en aan de vergeestelijking van het denken, zou dit alleen al het duizendjarige rijk inluiden. Voortdurend baden en masseren om de afscheidingen te wijzigen of om ongezonde uitwasemingen van de opperhuid te verwijderen, krijgen een praktische terechtwijzing van de gedragsregel van Jezus: "Wees niet bezorgd over..... uw lichaam." We moeten oppassen dat wij niet alleen de buitenkant van de schaal schoon maken.

540. In Jesaja lezen wij: "Ik maak vrede en schep het kwaad, Ik de Here doe deze dingen," maar de profeet verwees naar de goddelijke wet die het geloof aan het kwaad tot het uiterste aanwakkert, terwijl ze deze aan de oppervlakte brengt om het te herleiden tot zijn gemene deler, nietsheid. De modderige rivierbodem moet beroerd worden om de stroom te reinigen. Wanneer de verschijnselen van het kwaad, illusie, erger worden, zouden wij in onze onwetendheid kunnen

denken dat de Heer iets kwaads veroorzaakt had; maar we zouden moeten weten dat de wet van God de z.g. zonde en zijn uitwerkingen blootlegt, zodat Waarheid al het besef van kwaad en alle macht tot zondigen kan uitroeien.

323. De uitwerkingen van Christian Science worden niet zozeer gezien als wel gevoeld. Het is de stille, zachte stem van Waarheid die zich uitspreekt. Óf we keren ons af van deze stem, óf we luisteren er naar en gaan hogerop. Bereidwilligheid om als een klein kind te worden en het oude voor het nieuwe op te geven, maakt de gedachte ontvankelijk voor de vooruitstrevende idee. Verheugd te zijn om de bedriegelijke herkenningspunten te verlaten en zien te verdwijnen, deze gemoedsgesteldheid draagt bij om de hoogste harmonie te bespoedigen. De zuivering van de gewaarwording en het ego is een bewijs van vooruitgang. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien."

22. Werk aan uw eigen verlossing, is de eis van Leven en Liefde, want tot dit doel werkt God met u. "Doe daar mee zaken totdat ik terug kom." Wacht uw beloning af en wordt niet moe goed te doen. Indien uw inspanningen geplaagd worden door verontrustende vooruitzichten en u ontvangt niet dadelijk uw beloning, ga dan niet terug naar de dwaling en word ook geen achterblijver in de wedloop. Wanneer de rook van de strijd optrekt, zult u het goede, dat u hebt gedaan, onderscheiden en loon ontvangen in overeenstemming met uw verdienste. Liefde haast zich niet om ons uit de verzoeking te verlossen, want het is de bedoeling van Liefde om ons te beproeven en te zuiveren.

99. De sterke, krachtige stromen van ware geestelijkheid, waarvan gezondheid, reinheid en zelfovergave de uitingen zijn, moeten de menselijke ervaring verdiepen, totdat de geloofsvormen van het stoffelijke bestaan gezien worden als een schaamteloze, opgelegde leugen, en zonde, ziekte en dood voor altijd plaats maken voor de wetenschappelijk demonstratie van de goddelijke Geest en voor Gods geestelijke, volmaakte mens.

31. Het is de levende Christus, de praktische Waarheid, die Jezus de "opstanding en het leven" maakt voor allen die hem in daden navolgen. Als wij gehoor geven aan zijn dierbare beginsels, - en zijn verwerkelijking navolgen voor zover wij die doorgronden - drinken wij van zijn beker, hebben deel aan zijn brood en worden gedoopt met zijn reinheid; en tenslotte zullen we rusten, neerzitten met hem, in een volkomen begrip van het goddelijke Principe dat over de dood zegeviert.

