

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 9 oktober, 2016.

Onderwerp: zijn zonde, ziekte en dood werkelijk?

Gouden tekst: spreuken 12:28.

Op het pad van de gerechtigheid is leven, en op de weg van dit pad is er geen dood.

Beantwoorde Lezing. Romeinen.

Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het vleselijke bewustzijn is de dood, maar de denkwereld van de Geest is leven en vrede. Immers, de denkwereld van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

Nu de les. De Bijbel. Genesis.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Psalmen.

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Want zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. De

HEERE zal u zegenen vanuit Sion; u zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël!

Johannes.

Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, zodat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Mattheüs.

Toen Hij deze dingen tot hen sprak, kwam er een hooggeplaatste, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met Zijn discipelen. En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag, zei Hij tegen hen: ga naar buiten, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op.

Johannes.

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat de Vader niet ziet doen, want al wat Die doet, dat doet de Zoon ook. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Wie Mijn woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in veroordeling, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Markus.

Deze tekenen volgen hen die vertrouwd hebben: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; en zij zullen in nieuwe talen spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Matheüs.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebod hun: U zult u niet op de weg van ongelovingen begeven. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

525. In de Wetenschap van Genesis lezen wij dat God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was erg goed.

259. In de goddelijke Wetenschap is de mens het ware beeld van God. De goddelijke natuur werd het best uitgedrukt door Jezus Christus, die stervelingen verraste met een zuiverdere weerspiegeling van God en hun leven hoger verhief dan hun armzalige gedachtenbeelden veroorloofden, - gedachten, die de mens als gevallen, ziek, zondigend en stervend voorstelden. Het Christus-begrip van het wetenschappelijke zijn en de goddelijke genezing houdt een volmaakt

Beginsel of Principe en een volmaakte idee in, - een volmaakte God en een volmaakte mens, - als uitgangspunt voor het denken en de demonstratie.

207. Er is slechts één enkele oorspronkelijke oorzaak. Daarom kan er geen uitvloeisel zijn van enige andere oorzaak, en kan er geen werkelijkheid zijn in iets dat niet uit deze grootse en enige oorzaak voortkomt. Zonde, ziekte en dood maken geen deel uit van de Wetenschap van het zijn. Het zijn blunders, die de afwezigheid van Waarheid, Leven en Liefde veronderstellen.

289. Leven en het idee van leven, Waarheid en haar idee, maken de mens nooit ziek, zondig of sterfelijk.

208. De Bijbel zegt: In Hem leven wij, bewegen we ons, en zijn wij. Wat is deze schijnbare, van God losstaande macht, die ziekte veroorzaakt en geneest? Wat zou het anders zijn dan een dwaal geloof, - een wet van het sterfelijke gemoed, die in alle opzichten onjuist is, door het aanvaarden van zonde, ziekte en dood. Het is precies het tegengestelde van het onsterfelijke Gemoed, of Waarheid, en van de geestelijke wet. Het is niet in overeenstemming met de goedheid van het goddelijke karakter dat Hij de mens ziek zou maken, en het dan aan de mens overlaten om zichzelf te genezen; het is absurd om te veronderstellen dat de materie beide ziekte kan veroorzaken en genezen, of dat Geest, God, de ziekte veroorzaakt en dan de behandeling overlaat aan de materie?

243. Waarheid is zich niet bewust van onjuistheid. Liefde heeft geen besef van haat. Leven associëert niet met de dood. Waarheid, Liefde en Leven zijn een wet ter vernietiging van alles wat aan hen ongelijk is, want zij verklaren niets dan God. Ziekte, zonde en dood zijn geen voortbrengsels van Leven. Het zijn de wanklanken die Waarheid wegvaagt. De volmaaktheid wekt geen onvolmaaktheid op. Daar God goed is en de bron is van al het zijn, brengt Hij geen morele of lichamelijke misvormingen voort; daarom is zo'n misvorming niet werkelijk, maar is het een illusie, de waan van dwaling. De goddelijke Wetenschap brengt deze grandioze gegevens aan het licht. Op deze grondslag liet Jezus het Leven zien, zonder ooit bang te zijn voor de dwaling in welke vorm dan ook, en zonder zich erin te schikken.

244. Paulus schrijft: de wet van de Geest van Leven heeft me vrijgemaakt van de wet van zonde en dood.

493. Ziekte is een ervaring van het z.g. sterfelijke gemoed. Het is vrees dat zich in het lichaam

manifesteert. Christian Science neemt dit gevoel van lichamelijke disharmonie weg, net zoals het ieder ander gevoel van morele of mentale disharmonie verwijdert. Dat de mens stoffelijk zou zijn, en dat de materie kan lijden, - deze veronderstellingen kunnen uitsluitend werkelijk en natuurlijk lijken in een droombeeld. Ieder besef van ziel in de stof is niet de werkelijkheid van het zijn. Als Jezus Lazarus wakker maakte uit de droom, het hersenschim, van de dood, bewees dit dat de Christus een onjuist begrip kon verbeteren. Wie durft te twijfelen aan deze volledige beproeving van de macht en de bereidwilligheid van het goddelijke Gemoed om de mens voor altijd ongeschonden in zijn volmaakte hoedanigheid te bewaren en het hele doen en laten van de mens te besturen? Jezus zei: Vernietig deze tempel (lichaam), en in drie dagen zal ik (Gemoed) het weer opbouwen, en hij deed dit om de vermoeide mensheid gerust te stellen.

124. De z.g.natuurwetenschap is menselijke kennis, een wet van het sterfelijke gemoed, een blind geloof, een van zijn kracht beroofde Simson. Wanneer dit menselijke geloof geen structuren heeft die het ondersteunen, heeft het geen fundaties. Omdat het geen zedenmacht heeft, geen geestelijke grondslag, noch een heilig Beginsel van zichzelf, verwacht dit geloof resultaat en oorzaak en probeert leven en intelligentie in de materie te vinden, en beknot op die manier Leven en hecht zich aan tweedracht en dood. Kortom, het menselijke geloof is een blinde gevolgtrekking van een stoffelijke gedachtengang. Dit is een sterfelijke, beperkte zin van de dingen, die de onsterfelijke Geest voor altijd het zwijgen oplegt.

228. Er is geen andere macht dan die van God. De Almacht heeft alle macht, en om welke andere macht dan ook te erkennen, is God te onteren. De nederige Nazarener weerlegde de veronderstelling dat zonde, ziekte en dood macht hebben. Hij bewees dat ze machteloos waren. Het zou de trots van de priesters vernederd moeten hebben, toen zij zagen hoe de demonstratie van het Christendom de invloed van hun dode geloof en gebruiken overtrof.

138. Jezus heeft in het Christelijke tijdperk de norm vastgelegd voor alle Christenheid, theologie en genezing. Christenen zijn nu, net als toen, onder de rechtstreekse opdracht om aan Christus gelijk te zijn, om de Christus-geest te bezitten, het voorbeeld van Christus te volgen en zowel zieken als zondaars te genezen. De Christen kan dit vandaag net zo makkelijk bewijzen als het eeuwen geleden bewezen werd. Onze Meester heeft tot iedere volgeling gezegd: Ga heen in de hele wereld en predik het evangelie, het goede nieuws, aan ieder schepsel...genees de zieken!

37. Mogen de Christenen van vandaag de meer praktische betekenis van zijn loopbaan opnemen!

Het is mogelijk, - ja, het is zelfs de plicht en het voorrecht van ieder kind en iedere man en vrouw, - om enigermate het voorbeeld van onze Meester te volgen door Waarheid en Leven, gezondheid en heiligheid te demonstreren. Christenen maken er aanspraak op zijn volgelingen te zijn, maar volgen zij hem op de wijze die hij heeft geboden? Luister naar deze elementaire geboden: Wees volmaakt, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is! Ga heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle schepsels! Genees de zieken!

390. Wanneer de eerste verschijnselen van ziekte zichtbaar worden, bestrijd de bewering van de materiële zintuigen met de goddelijke Wetenschap. Sta geen enkele pretentie van zonde of ziekte toe om in de gedachten te gedijen. Wijs het van de hand met de onwankelbare overtuiging dat het onrechtmatig is, omdat u weet dat God net zo min de veroorzaker van ziekte is als van zonde. Er is geen wet van Hem om de noodzaak van zowel zonde als ziekte te ondersteunen, maar u heeft goddelijke bevoegdheid om deze noodzaak te ontkennen en de zieken te genezen.