

Dit is de Christian Science Bijbel les voor zondag 20 November, 2016.

Onderwerp: Lichaam en Ziel. Gouden tekst: Efeziërs 5:23.

Christus is Hoofd van de gemeente; en Hij is de Bevrijder van het lichaam.

Beantwoorde Lezing. Psalm 42.

Zoals een hert snakt naar de waterstromen, zo snakt mijn ziel naar U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om Gods aangezicht te zien? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?

Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeding in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte. Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer erkennen; de verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Nu de les. De Bijbel. Jesaja.

Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U gehoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U tot een verdrag geven voor het volk, om de aarde op te richten, om de verwoeste erfgoederen te beërven, om tegen de gevangenen te zeggen: Ga er uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij voeden, en op alle hoogten zullen hun weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet schaden, want hij die medelijden met hen heeft zal hen leiden, en hij zal hen naar waterbronnen leiden. Zing, o hemel, en verheug u, aarde, breek uit in gejuich, o bergen, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, en hij zal zich over zijn bedroefden ontfermen. Zie, Ik heb u in de palmen van mijn hand gegraveerd, en al het vlees zal weten dat ik, God, hun redder en verlosser ben, de machtige van Jakob.

Psalmen.

Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg uitstekend gemaakt. De HEERE leve, en gezegend zij mijn rots, verheven zij de God van mijn behoudenis!

Mattheüs.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het nieuwtje over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en geesteszieken en verlamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbat te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het, als het op een sabbat in een put valt, niet vastpakken en eruit halen? Hoeveel is een mens niet meer waard dan een schaap! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en ging daar weg, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was stomverbaasd en zei: Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? Pas dan kan hij zijn huis leegroven. Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeengaat, die jaagt uiteen. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei

tegen hem: gezegend ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg je ook dat jij Petrus bent, en op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven;

Johannes.

En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan denk ik dat de hele wereld de boeken die geschreven zouden worden niet zou kunnen bevatten.

1 Thessalonicenzen

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproof alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de God van de vrede Zelf u helemaal heilig maken, en mogen uw gehele geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. De barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

497. Wij bevestigen dat de mens gered wordt door de Christus, door Waarheid, Leven en Liefde zoals gedemonstreerd is door de Profeet van Galilea in het genezen van de zieken en het overwinnen van zonde en dood.

476. Jezus nam in de Wetenschap de volmaakte mens waar, die voor hem zichtbaar was, daar waar de zondige, sterfelijke mens wordt gezien door stervelingen. In deze volmaakte mens zag de verlosser Gods eigen gelijkenis, en deze juiste kijk op de mens genas de zieken. Zo leerde Jezus dat het koninkrijk Gods ongerept en universeel is en dat de mens rein en heilig is. De mens is geen stoffelijke woonplaats voor Ziel, hij is zelf geestelijk.

119. Net zoals de astronomie de menselijke waarneming van de bewegingen van het zonnestelsel omkeert, zo keert de Christian Science het schijnbare verband tussen Ziel en lichaam om, en maakt het lichaam afhankelijk van Gemoed. Zo is het ook met de mens, die slechts de nederige dienaar van het rustgevende Gemoed is, ook al lijkt het anders voor het eindige gevoel. Maar we

zullen dit nooit begrijpen terwijl wij toegeven dat ziel in het lichaam is of gemoed in de materie, en dat de mens inbegrepen is in onverstand. Ziel, of Geest, is God, onveranderbaar en eeuwig; en de mens bestaat samen met en weerspiegelt Ziel, God, want de mens is Gods evenbeeld.

De Wetenschap keert het onechte getuigenis van van de lichamelijke zinnen om, en door deze ommekeer bereiken stervelingen de fundamentele gegevens van het bestaan. Dan doet de vraag zich onvermijdelijk voor: Is een mens ziek als de stoffelijke zinnen zeggen dat hij gezond is? Nee! Want de materie kan geen voorwaarden maken voor de mens. En is hij gezond als de zintuigen zeggen dat hij ziek is? Ja, hij is gezond in de Wetenschap waarin gezondheid normaal en ziekte abnormaal is. Gezondheid is geen toestand van de materie, maar van Gemoed; en ook kunnen de stoffelijke zinnen geen betrouwbare informatie verstrekken over de gezondheidstoestand. De Wetenschap van Gemoedsgenezing laat zien dat het onmogelijk is voor iets anders dan Gemoed om een waarachtige getuigenis af te leggen, of om de werkelijke gesteldheid van de mens te tonen. Het goddelijke Principe, dat de kennisgevingen van de lichamelijke zinnen omkeert, openbaart daarom dat de mens een harmonisch bestaan heeft in Waarheid, die het enige uitgangspunt voor gezondheid is; en hierdoor ontkent de Wetenschap alle ziekte, geneest de zieken, brengt leugenachtige bewijsgrond ten val en weerlegt alle materialistische logica.

136. Jezus heeft zijn kerk gesticht en zijn zending gehandhaafd op de geestelijke grondslag van Christus-genezing. Hij leerde zijn volgelingen dat zijn godsdienst een goddelijk Beginsel had, dat de dwaling zou uitwerpen en zowel de zieken als de zondaars zou genezen. De vraag toen net als nu was: Hoe genas Jezus de zieken? Zijn antwoord op deze vraag werd door de wereld afgewezen. Hij deed een beroep op zijn studenten: Wie zeggen de mensen dat ik, de Zoon des mensen, ben? Dwz, wie of wat is het die hierdoor vereenzelvigd wordt met het uitstoten van het kwaad en het genezen van de zieken? Zij antwoordden: sommigen beweren dat jij Johannes de Doper bent; sommigen Elia; en anderen Jeremia of één van de profeten.

137. Verlangend om te worden begrepen, herhaalde de Meester: Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Deze herhaalde vraag beduidde: Wie of wat is het dat in staat is om het werk te doen dat zo raadselachtig is voor het algemeen aanvaarde denken? Met zijn gewoonlijke impulsiviteit antwoordde Simon voor zijn broers en zijn antwoord maakte een grote waarheid duidelijk: Jij bent de Christus, de zoon van de levende God. Wat betekent: Jij hebt de Messias aangekondigd, - Christus, de geest van God, van Waarheid, Leven en Liefde, die op mentale wijze geneest. Deze verklaring ontlokte aan Jezus de zegenwens: Zalig ben jij, Simon Bar-jona; want vlees en bloed

heeft het je niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, dwz Liefde heeft je de weg van het Leven laten zien!

138. Het was nu duidelijk voor Petrus dat het goddelijke Leven, de Waarheid en de Liefde, en geen menselijke persoonlijkheid, de genezer van de zieken was, een rots, een vaste fundatie in het rijk van harmonie. Vanuit dit geestelijke, wetenschappelijke uitgangspunt verklaarde Jezus zijn genezingen, die de buitenstaanders wonderbaarlijk toeschenen. Hij liet zien dat ziektes noch door lichamelijke, door materia medica, noch door hygiëne verdreven werden, maar door de goddelijke Geest, die de dwalingen van het sterfelijke gemoed uitbant.

218. Wat zowel ziekte als zonde moeilijk te genezen maakt, is het feit dat het menselijke gemoed de zondaar is, ongenegen tot zelf-verbetering, in de overtuiging dat het lichaam ziek kan zijn onafhankelijk van het sterfelijke gemoed en dat het goddelijke Gemoed geen bevoegdheid over het lichaam heeft.

167. Het wetenschappelijke gezag over het lichaam moet verkregen worden door het goddelijke Gemoed. Het is onmogelijk om op enig andere wijze zeggenschap over het lichaam te verkrijgen.

399. Onze Meester vroeg: Hoe kan iemand het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij eerst niet de sterke bindt? Maw. Hoe kan ik het lichaam genezen, als ik niet eerst begin met het zg. sterfelijke gemoed, dat het lichaam rechtstreeks bestuurt? Wanneer de ziekte eenmaal vernietigd is in dit zogenaamde gemoed, dan is de vrees ervoor verdwenen en de ziekte is daarom grondig genezen. Het sterfelijke gemoed is de sterke die in bedwang moet worden gehouden, voordat de invloed ervan op de gezondheid en moraal kan worden verwijderd. Als deze dwaling overwonnen is kunnen we de sterke van zijn goederen beroven, -namelijk zonde en ziekte.

180. Wanneer de mens bestuurd wordt door God, het altijd aanwezige Gemoed dat alles begrijpt, dan weet de mens dat met God alles mogelijk is. Om een ontsteking te verminderen, een gezwel te doen verdwijnen, of om organische ziekten te genezen, heb ik bevonden dat de goddelijke Waarheid krachtiger is dan alle lagere geneeswijzes. En waarom ook niet, daar Gemoed, God, de bron en voorwaarde voor al het bestaan is? Voordat u beslist dat het lichaam, de materie, van streek is, zou men moeten vragen: Wie bent u, die iets tegen Geest hebt in te brengen? Kan de materie voor zichzelf spreken, of bezit het de aangelegenheden van het leven?

217. U zegt: hard werk vermoeit me. Maar wat is dat "me?" Is het spier of gemoed? Wat is het dat vermoeid is en dit verklaart? Zonder gemoed, zouden de spieren vermoeid kunnen zijn? Spreken de spieren, of spreekt u voor hen? De materie is niet intelligent. Het sterfelijke gemoed maakt het leugenachtige praatje, en datgene wat de vermoeidheid beaamt, maakt deze vermoeidheid.

326. Wij moeten het uitgangspunt van de materiële stelsels loslaten, ook al zijn die van ouds aanvaard, als wij de Christus als onze enige verlosser willen waarmaken. Niet gedeeltelijk, maar volledig is de grote genezer van het sterfelijke gemoed de genezer van het lichaam.

164. Van het allergrootste belang blijft het eeuwige gegeven dat Leven, Waarheid en Liefde bevrijden van zonde, ziekte, en dood.

273. De mens is harmonisch als hij door Ziel wordt beheerst.