

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 15 Mei, 2016.

Onderwerp: Stervelingen en onsterfelijken. Gouden Tekst: Mattheüs 5:48.

Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Beantwoorde Lezing: 2 Korinthe 5.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten en hebben het moeilijk; wij willen immers niet ontkleed, maar gekleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Daarom vertrouwen wij altijd en weten wij dat zolang wij in het lichaam inwonen, zijn wij ver weg van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door wat wij zien. Wij zijn vol goede moed en zouden liever uit het lichaam wonen en thuis zijn bij de Heer.

Nu de Les. Job.

De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.

1 Johannes.

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij zich kenbaar maakt, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Johannes

Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in

Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd genezen, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.

Mattheüs

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebod hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo verstandig en oplettend als slangen, en zo oprecht en onschuldig als duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan hun rechtbanken, en in hun synagogen zullen zij u afranselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees

veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

1 Korinthe

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

Romeinen.

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

1 Petrus.

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.

2 Korinthe

Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Openbaring.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de woonplaats van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

344. God heeft de mens geschapen in zijn eigen evenbeeld en gelijkenis.

554. Het heelal, de mens inbegrepen, is net zo eeuwig als God, die het goddelijke onsterfelijke Beginsel ervan is. Er is geen sterfelijkheid, en er zijn eigenlijk geen sterfelijke wezens, want het bestaan is onsterfelijk, net als God, - of beter gezegd, God en het bestaan zijn onscheidbaar.

259. In de goddelijke Wetenschap is de mens het ware beeld van God. De goddelijke natuur werd best uitgedrukt door Christus Jezus, die stervelingen verraste met een

zuiverdere weerspiegeling van God en hun leven hoger verhief dan hun armzalige gedachtenbeelden veroorloofden, - gedachten, die de mens als gevallen, ziek, zondigend en stervend voorstelden. Het Christus-gelijke begrip van het wetenschappelijke zijn en de goddelijke genezing houdt een volmaakt Beginsel en een volmaakte idee in, - een volmaakte God en een volmaakte mens, - als het uitgangspunt voor het denken en de demonstratie. Omdat hij dit begreep, zei Jezus: Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

209. De mens, die onsterfelijk is, heeft een volmaakt onverwoestbaar leven. Het sterfelijke geloof maakt het lichaam onharmonisch en ziek naar gelang stervelingen beheerst worden door onwetendheid, vrees, of door de menselijke wil.

289. Een boosaardige sterveling is niet het idee van God. Hij is niet veel meer dan de manifestatie van dwaling. Om te veronderstellen dat zonde, lust, haat, afgunst, schijnheiligheid en wraakzucht leven in zich hebben, is een vreselijke vergissing. Leven, en de idee van Leven, Waarheid en de idee van Waarheid, maken de mens nooit ziek, zondig of sterfelijk.

250. Het sterfelijke bestaan is een droom, het sterfelijke bestaan bestaat niet echt, maar het beweert: Ik ben het. Geest is het Ego dat nooit droomt, maar alles begrijpt; dat zich nooit vergist en altijd bewust is; dat nooit gelooft, maar wéét; dat nooit geboren is en nimmer sterft. De geestelijke mens is het evenbeeld van dit Ego. God en de mens zijn niet hetzelfde, maar zoals een lichtstraal die van de zon komt, is de mens, die uit God voortkomt, de weerspiegeling van God.

476. Jezus nam in de Wetenschap de volmaakte mens waar, die voor hem zichtbaar was daar waar de zondige, sterfelijke mens door stervelingen wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken. Zo leerde Jezus dat het koninkrijk Gods ongerept en universeel is en dat de mens rein en heilig is.

477. Alles wat materiëel is, is sterfelijk. Voor de vijf lichamelijke zintuigen lijkt de

mens gezamenlijk stof en geest te zijn; maar Christian Science laat zien dat de mens de idee van God is, en verklaart dat de lichamelijke zintuigen sterfelijk en onwaarschijnlijk te zijn. De goddelijke Wetenschap laat zien, dat het onmogelijk is, dat een stoffelijk lichaam, ook al is het samengevlochten met de hoogste trap van de materie, ten onrechte gemoed genaamd, de mens kan zijn, - de werkelijke en volmaakte mens, de onsterfelijke idee van het zijn, die onverwoestbaar en eeuwig is. Als het anders zou zijn, zou de mens vernietigd worden.

63. In de Wetenschap komt de mens voort uit Geest. Zijn afkomst bestaat uit het mooie, het goede en zuivere. Zijn herkomst is niet, zoals dat van stervelingen, in beestachtig instinct, en evenmin ondergaat hij materiële omstandigheden voordat hij intelligentie bereikt. Geest is de oorspronkelijke en fundamentele oorzaak van zijn bestaan, God is zijn Vader en Leven is de wet van zijn wezen.

216. Het begrip dat het Ego Gemoed is, en dat er slechts één Gemoed of intelligentie is, begint gelijk de dwalingen van de sterfelijke gewaarwording te vernietigen en de waarheid van de onsterfelijke zin te verstrekken. Dit inzicht maakt het lichaam harmonieus; het maakt van de zenuwen, beenderen, hersens, enzovoorts dienaren in plaats van machthebbers. Indien de mens geregeerd wordt door de wet van het goddelijke Gemoed, is zijn lichaam gehoorzaam aan eindeloos Leven, onsterfelijke Waarheid en Liefde. De belangrijkste misvatting van stervelingen is te veronderstellen dat de mens, Gods evenbeeld en gelijkenis, zowel materie en Geest, goed en kwaad is.

14. Bij de Heer te zijn wil zeggen in gehoorzaamheid aan de wet van God te zijn, om helemaal beheerst te worden door de goddelijke Liefde, - door Geest, en niet door de materie. Word voor een enkel ogenblik bewust dat Leven en intelligentie louter geestelijk zijn, - niet in noch van de materie, - en het lichaam zal geen klachten uiten. Als u lijdt aan een geloof in ziekte, dan zult u zich opeens gezond voelen. Verdriet wordt veranderd in vreugde wanneer het lichaam beheerst wordt door geestelijk

Leven, Waarheid en Liefde. Vandaar de hoop op de belofte die Jezus geeft: Hij die in mij gelooft zal de werken die ik doe, ook doen, want ik ga naar mijn Vader. Omdat het Ego afwezig is van het lichaam en aanwezig is bij Waarheid en Liefde.

302. De harmonieuze en onsterfelijke mens heeft altijd al bestaan, en is altijd buiten het bereik van en ver verheven boven de sterfelijke illusie dat er enig leven, substantie en intelligentie in de materie zou bestaan. De Wetenschap van het zijn laat zien dat de mens volmaakt is, omdat de Ziel, of het Gemoed, van de geestelijke mens bestuurd wordt door Ziel, in plaats van door de zinnen, door de wet van Geest, en niet door de zogenaamde wetten van de materie.

253. De goddelijke aanmaning: "Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is volmaakt is," is wetenschappelijk, en de menselijke stappen die tot volmaaktheid leiden zijn onontbeerlijk. Standvastig zijn zij, die al wakend en biddend, hard kunnen lopen en niet moe worden: kunnen wandelen en niet verzwakken, die het goede snel verwerven en hun standpunt vasthouden, of het langzaam verkrijgen en niet zwichten voor ontmoediging. God verlangt volmaaktheid, maar niet voordat de strijd tussen Geest en het vlees gestreden en de overwinning behaald is.

254. Onvolmaakte stervelingen begrijpen de uiteindelijke volmaaktheid slechts langzaam; maar een goed begin en het voortzetten van de strijd om het belangrijke existentiële vraagstuk duidelijk te maken, is al veel te doen.

428. Het belangrijke geestelijke gegeven moet aan het licht gebracht worden, dat de mens reeds volmaakt en onsterfelijk is, en niet zal zijn.