

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 27 Maart, 2016.

Onderwerp: De Werkelijkheid Gouden tekst: Romeinen 12:2

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Beantwoorde Lezing. Jesaja 42.

Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daaruit voortkomt, Die adem geeft aan het volk dat daarop is, en geest aan hen die daarop wandelen: Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand nemen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de volkeren, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam, Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.

Nu de les.

Johannes.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Efeziërs.

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

Mattheüs.

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij!

Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen. Zij zei: Ja, Heere, maar de honden eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met Zijn discipelen. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag, zei Hij tegen hen: Ga weg!, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op. En het nieuws hierover verspreidde zich door heel dat gebied.

Kolossenzen.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, ... En boven dit alles, bekleed u met liefde, die de band van volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus,

terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

2 Korinthe

Daarom, aangezien wij dit dienstverband hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook het Woord van God niet, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat het licht van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het evenbeeld van God is, niet op hen zou schijnen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die bevolen heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, om het licht van de kennis van de heerlijkheid van God te geven in het aangezicht van Jezus Christus.

2 Timoteus.

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en dat u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

331. De Bijbel geeft te kennen dat God Alles-in-alles is. Hieruit volgt dat niets werkelijk is en dat niets bestaat, behalve het goddelijke Gemoed en Zijn ideeën. God is individueel, onlichamelijk. Hij is het goddelijke Beginsel, Liefde, de universele veroorzaker, de enige Schepper en er is geen ander zelfbestaan. Alles in in Hem inbegrepen en Hij wordt aangetoond door alles wat werkelijk en eeuwig is en door niets anders. Hij vervult alle ruimte en het is onmogelijk om zich een dergelijke alomtegenwoordigheid en individualiteit voor te stellen dan als oneindige Geest of Gemoed. Daarom is alles Geest en geestelijk.

262. Christian Science neemt niets van Gods volmaaktheid weg, maar kent Hem de volle glorie

toe.

414. Bedenk wel dat de volmaaktheid van de mens werkelijk en onaanvechtbaar is, terwijl de onvolmaaktheid verfoeilijk en onwerkelijk is en niet teweeggebracht wordt door de goddelijke Liefde.

353. De volmaaktheid ligt ten grondslag aan de werkelijkheid. Niets is helemaal werkelijk zonder volmaaktheid. Alles zal blijven verdwijnen, totdat de volmaaktheid aan het licht komt en de werkelijkheid bereikt wordt. We moeten de onwerkelijke schimmenwereld volledig laten varen. Wij moeten niet blijven toegeven dat het bijgeloof iets is, maar we moeten al ons vertrouwen erin opgeven en wijs worden. Wanneer we ondervinden dat de dwaling niet werkelijk is, zullen we er klaar voor zijn om verdere vorderingen te maken, en vergeten wat achter ons ligt.

168. Omdat de door de mensen uitgedachte stelsels blijven beweren dat de mens ziek en nutteloos wordt en zal lijden en sterven, dit alles in overeenstemming met de wetten van God, moeten we het daarom geloven? Moeten wij een bevoegdheid geloven die het geestelijke gebod van God betreffende volmaaktheid ontkent, - een autoriteit die Jezus bewees bedrieglijk te zijn? Hij deed de wil van de Vader. Hij genas ziekte in weerwil van wat de stoffelijke wet genoemd wordt, maar in overeenstemming met de wet van God, de wet van Gemoed.

476. Jezus nam in de Wetenschap de volmaakte mens waar, die voor hem zichtbaar was, daar waar de zondige, sterfelijke mens gezien wordt door stervelingen. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis, en deze juiste kijk op de mens genas de zieken. Zo leerde Jezus dat het koninkrijk Gods ongerept en universeel is en dat de mens rein en heilig is. De mens is geen stoffelijke woonplaats voor Ziel, hij is zelf geestelijk. Ziel, zijnde Geest, wordt aangetroffen in niets dat onvolmaakt en stoffelijk is.

253. De goddelijke aanmaning: "Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is," is wetenschappelijk, en de menselijke stappen die tot volmaaktheid leiden zijn onontbeerlijk. Standvastig zijn zij, die al wakend en biddend, hard kunnen lopen en niet moe worden: kunnen wandelen en niet verzwakken, die het goede snel verwerven en hun standpunt vasthouden, of het langzaam verkrijgen en niet zwichten voor ontmoediging. God verlangt volmaaktheid, maar niet voordat de strijd tussen Geest en het vlees gestreden en de overwinning behaald is. Om op te houden met eten en drinken, of met zich te kleden, voordat de geestelijke gegevens van het bestaan stap voor stap verworven worden, is niet redelijk. Wanneer wij

geduldig op God wachten en Waarheid oprecht zoeken, wijst Hij ons de weg. Onvolmaakte stervelingen begrijpen de uiteindelijke geestelijke volmaaktheid slechts langzaam; maar goed beginnen en het voortzetten van de strijd om het belangrijke existentiële vraagstuk duidelijk te maken, is al veel te doen.

289. Een boosaadige sterveling is niet het idee van God. Hij is niet veel meer dan de manifestatie van dwaling. Om te veronderstellen dat zonde, lust, haat, afgunst, schijnheiligheid en wraakzucht leven in zich hebben, is een vreselijke vergissing. Leven en het idee van Leven, Waarheid en de idee van Waarheid, maken de mensen nooit ziek, zondig of sterfelijk.

272. De geestelijke zin van Waarheid moet verworven worden voordat Waarheid kan worden begrepen. Dit inzicht wordt alleen verinnerlijkt wanneer wij eerlijk, onzelfzuchtig, liefhebbend en nederig zijn. In de bodem van een eerlijk en goed hart moet het zaad gezaaid worden; anders brengt het niet veel vrucht voort, want het zwijnachtige element in de menselijke natuur zal het opwroeten.

269. De menselijke filosofie heeft God menselijk gemaakt. Christian Science maakt de mens goddelijk. Het eerste is dwaling, het tweede is waar. De metafysica is superieur aan de fysica, en de materie komt niet voor in de metafysische stellingen en gevolgtrekkingen. De soorten van de metafysica rusten op één grondbeginsel, namelijk het goddelijke Gemoed. Deze ideeën zijn volkomen werkelijk en concreet voor het geestelijke bewustzijn, en zij hebben dit voordeel over de dingen en gedachten van de stoffelijke zin, - ze zijn goed en tijdloos. Het getuigenis van de stoffelijke zintuigen is noch absoluut noch goddelijk. Ik stel me dan ook onvoorwaardelijk op op de leer van Jezus, van zijn apostelen, van de profeten en op het getuigenis van de Wetenschap van Gemoed. Andere fundamenteën zijn er niet. Alle andere stelsels - stelsel die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de kennis die verkregen wordt door de stoffelijke zintuigen - zijn als rietstengels die zwaaien in de wind en geen huizen die gebouwd zijn op de rots.

343. Jezus rukt het masker weg van de dwaling, wanneer zijn leer ten volle wordt begrepen. Door gelijkenis en redenatie zette hij uiteen dat het onmogelijk was voor het goede om het kwade te veroorzaken; en hij demonstreert dit grootse feit ook op wetenschappelijke wijze, door wat onterecht wonderen genoemd worden, dat zonde, ziekte en dood slechts geloofsvormen zijn, - denkbeeldige dwalingen - die hij kon wegvagen en ook vernietigde.

242. Er is slechts één weg naar de hemel, de harmonie, en Christus wijst ons die weg in de

goddelijke Wetenschap. Het houdt in geen andere werkelijkheid te kennen - geen ander bewustzijn van leven te hebben - dan het goede, God en Zijn weerspiegeling, en boven de zogenaamde lasten en lusten van de zinnen uit te stijgen.

323. Bereidwilligheid om als een klein kind te worden en het oude voor het nieuwe op te geven, maakt de gedachte ontvankelijk voor de vooruitstrevende idee. Verheugd te zijn om de bedriegelijke herkenningpunten te verlaten en zien verdwijnen, deze gemoedsgesteldheid draagt bij om de hoogste harmonie te bespoedigen. De zuivering van de gewaarwording en het ego is een bewijs van vooruitgang. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien."

264. Wanneer wij bekend worden met de praktijk van Christian Science en de geestelijke staat van de mens erkennen, zullen we God's schepping zien en begrijpen, - de volle heerlijkheid van aarde, hemel en mens.

