

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 13 Maart, 2016. Onderwerp: Substantie.

Gouden tekst: Filippenzen 4:19.

Maar mijn God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt, overeenkomstig Zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus.

Beantwoorde Lezing. Psalm 78.

Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Voor de ogen van hun vaders had Hij wonderen gedaan in het land Egypte, in het gebied van Zoan. Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want Hij bracht stromen voort uit de rots Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Ook heeft hij hen geweid naar de oprechtheid van Zijn hart, en heeft hen geleid met het verstandige beleid van zijn handen.

Nu de les. Deuteronomium.

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:

Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.

Mattheüs.

En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u

tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Lukas.

En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

2 Korinthiërs

Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u

door Zijn armoede rijk zou worden. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben, en u verdrukking; maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn, zoals geschreven staat: Wie veel had verzameld, had niet over; en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. wij, die bedacht zijn op wat goed is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen.

1 Korinthe

Dus hij die plant noch hij die begiet is iets, maar God, Die laat groeien.

Psalmen.

U bent goed voor Uw dienaar geweest, HEERE, overeenkomstig Uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in Uw geboden geloofd. De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

494. De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alle menselijke behoeftes. Het is niet juist om zich voor te stellen dat Jezus de goddelijke genezingsmacht uitsluitend demonstreerde voor een bepaald aantal of voor een beperkt tijdvak, aangezien voor de gehele mensheid en op ieder uur de goddelijke Liefde al het goede verschaft. Het wonder van de barmhartigheid is geen wonder voor Liefde. Jezus liet het onvermogen van de lichamelijkeheid zien, en tevens het onbegrensde vermogen van Geest.

335. Geest, God, heeft alles in en uit Zichzelf geschapen. Geest heeft nooit de stof geschapen. Er is in Geest niets waaruit de stof gemaakt zou kunnen worden, want zoals de Bijbel verklaart, zonder de Logos, het Aeon, of het Woord Gods, "is er geen ding gemaakt dat gemaakt is." Geest is de enige substantie, de onzichtbare en ondeelbare, oneindige God. Geestelijke en eeuwige dingen zijn substantieel. Stoffelijke en tijdelijke dingen zijn onwezenlijk.

530. In de goddelijke Wetenschap wordt de mens door God, het goddelijke Beginsel van het zijn, onderhouden. Op Gods bevel brengt de aarde voedsel voort voor het gebruik van de mens. Omdat hij dit wist, zei Jezus een keer: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en

drinken zult; en hoewel hij zich niet het alleenrecht van zijn schepper aanmatigde, erkende hij God, de Vader en Moeder van iedereen, in staat om de mens te voeden en te kleden zoals Hij dat met de lelies doet.

135. Er is vandaag aan de dag gevaar dat de overtreding van de Joden zich herhaalt, door de Heilige Israels te beperken en te vragen: "Zou God een tafel kunnen aanrichten in de woestijn?"
Wat kan God niet doen?

12. Komt God tussen beiden ten behoeve van één aanbidder, en helpt een andere niet die dezelfde hoeveelheid gebed ten beste geeft? Als de zieken beter worden omdat zij bidden of dat er hardop voor hen gebeden wordt, zouden alleen smekelingen (hetzij door hunzelf of door bemiddeling) beter moeten worden. In de goddelijke Wetenschap, waarin gebeden mentaal zijn, kunnen allen gebruik maken van God als een "hulp in benauwdheden." Liefde is onpartijdig en universeel in haar inschikkelijkheid en weldaden. Het is de open bron, die roept: "O, alle dorstigen, komt tot de wateren."

13. Als onze aanzoeken echt gemeend zijn, dan werken we voor wat we vragen; en onze Vader, die in het verborgene ziet, zal ons openlijk belonen. Zelfs als ons gebed oprecht is, God kent onze noden voordat wij Hem of onze medemensen erover inlichten. Als we de wens oprecht, stilletjes en nederig koesteren, zal God het zegenen, en zullen we minder gevaar lopen om onze echte verlangens te overstelpen met een stortvloed van woorden.

7. God wordt niet beïnvloed door de mens. Het goddelijke oor is geen gehoorzenuw. Het is het alvorende en alwetende Gemoed, aan wie iedere behoefte van de mens steeds bekend is, en door wie er in voorzien zal worden.

4. Wat we het meeste nodig hebben is het gebed van een vurig verlangen naar een groei in gratie, dat in geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden uitgedrukt wordt.

181. Als u te materieel bent om van de Wetenschap van Gemoed te houden en u tevreden bent met mooie woorden in plaats van resultaten, indien u de dwaling aanhangt en bang bent om op Waarheid te vertrouwen, doet de vraag zich opnieuw horen: Adam, waar bent u? Het is niet nodig om de toevlucht te zoeken in iets anders dan Gemoed om de zieken te overtuigen dat u iets voor hen doet, want als zij genezen zijn, weten zij dat meestal wel en zijn tevreden. "Waar uw schat is, daar zal uw hart ook zijn." Indien u meer vertrouwen hebt in medicijnen dan in Waarheid, zal

dit vertrouwen u neigen naar de kant van de materie en de dwaling. Enige hypnotische kracht, die u zou kunnen uitoefenen zal uw vermogen om een Scientist te worden ondermijnen, en vice versa. Door de zieken te genezen uitsluitend door het goddelijke Gemoed en de dwaling uit te werpen door Waarheid, laat zien waar u staat als een student van Christian Science.

451.

De mens loopt in de richting waarheen hij kijkt en waar zijn schat is, zal zijn hart ook zijn. Als onze hoop en genegenheid geestelijk is, dan komt het van boven, niet van beneden, en draagt als vanouds de vruchten van Geest.

241. Zinnelijke rijkdommen worden vergaard daar waar de mot en de roest ze verderven. Sterfelijkheid is de ondergang ervan. De zonde komt tussenbeide en vaagt de kortstondige vreugden ervan weg. De aandringen van de zinnelijke mens zijn net zo ingebeeld, wispelturig en onwerkelijk als zijn genoegens. Onoprechtheid, afgunst, schijnheiligheid, kwaadaardigheid, haat, vergelding, enzovoort, roven de schatten van Waarheid weg. De essentie van alle geestelijke toewijding is het weergeven en betuigen van goddelijke Liefde, die ziekte geneest en zonde vernietigt. Onze Meester zei: als u mij liefhebt, bewaar dan mijn geboden. Ons oogmerk, dat hoger ligt dan geloven alleen, moet zijn om het pad naar Waarheid te vinden, de weg naar gezondheid en heiligheid.

213. God, het goede, bestaat uit zichzelf en brengt zichzelf tot uitdrukking, alhoewel als geheel ondefinieërbaar. Iedere stap naar het goede toe betekent een zich afscheiden van de stoffelijkheid en een neigen naar de kant van God, Geest. Materiële theoriën verlammen gedeeltelijk deze aantrekking naar het oneindige en eeuwige goed door een aantrekking naar het eindige, tijdelijke en tegenstrijdige.

170. Begreep Jezus het functioneren van het mensengeslacht minder dan Graham of Cutter? Christelijke ideeën laten zeer zeker zien wat menselijke theoriën uitsluiten - het Beginsel van de menselijke harmonie. De tekst: "Iedereen die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven", spreekt niet alleen menselijke stelsels tegen, maar wijst naar de autonome en eeuwige Waarheid. De eisen van Waarheid zijn geestelijk en komen tot het lichaam door Gemoed. De beste pleitbezorger voor de menselijke behoeftes zei: "Wees niet bezorgd voor uw leven, voor wat u zult eten of wat u zult drinken."

239. Neem rijkdom, roem en maatschappelijke groeperingen weg, die bij God niet het geringste gewicht in de schaal leggen, dan krijgen wij een duidelijker voorstelling van Beginsel. Haal kliekjes uit elkaar, nivelleer rijkdom met eerlijkheid en laat belangrijkheid beoordeeld worden in overeenstemming met wijsheid, dan krijgen wij een betere kijk op de mensheid. Om onze voortgang vast te stellen moeten wij ontdekken waar onze sympathie ligt en wie wij als God erkennen en gehoorzamen. Als de goddelijke Liefde ons naderbij komt en ons dierbaarder en werkelijker wordt, dan onderwerpt de materie zich aan Geest. De doelstellingen die wij nastreven en de geest die we aan de dag leggen tonen ons standpunt en laten zien wat we aan het bemachtigen zijn.

337. Om het ware geluk te bereiken, moet de mens overeenstemmen met zijn basisprincipe, de goddelijke Liefde.

