

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 24 Juli, 2016.

Onderwerp: Waarheid. Gouden tekst: Psalm25:10

Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.

Beantwoorde Lezing, Psalmen.

De hemel vertelt Gods eer, het hemelgewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, bij elkaar zijn zij allen rechtvaardig.

Nu de les. De Bijbel. Psalmen.

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn verlossing; op U hoop ik de hele dag.

Johannes.

de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Lukas.

En Jezus gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet

werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.

Johannes.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Dit heb Ik tot u gesproken, zodat ze u niet weglokken. En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Handelingen.

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven.

Efeziërs.

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

282. Waarheid is de intelligentie van het onsterfelijke Gemoed.

192. Wij treden in de voetstappen van Waarheid en Liefde door het voorbeeld van onze Meester te volgen door het begrijpen van de goddelijke metafysica. Het Christendom is de grondslag voor het ware genezen.

288. De grondstenen in de tempel van Christian Science worden gevonden in de volgende stellingen; Dat Leven God, goed is, en niet het kwaad; dat Ziel zondeloos is, en niet in het lichaam gevonden wordt; dat Geest niet stoffelijk is en niet gematerialiseerd kan worden; dat Leven niet aan de dood onderhevig is, en dat de geestelijke, werkelijke mens niet geboren wordt en geen stoffelijk leven heeft, en de dood niet ondervindt. De Wetenschap maakt het glansrijke potentieel van de onsterfelijke mens bekend, voor altijd onbelemmerd door de sterfelijke zinnen. Het Christus-element in de Messias maakte hem de Wegwijzer, Waarheid en Leven. De

onvergankelijke Waarheid vernietigt wat stervelingen schijnbaar van de dwaling geleerd hebben en het werkelijke wezen van de mens als een kind van God komt aan het licht.

201. De beste preek ooit gepreikt is Waarheid beoefend en waargemaakt door de vernietiging van zonde, ziekte en dood. Omdat Jezus dit wist en ook wist dat er één genegenheid de boventoon zou voeren in ons en de leiding zou nemen in onze levens, zei hij, Niemand kan twee heren dienen. Wij kunnen niet veilig bouwen op onjuiste funderingen. De Waarheid maakt een nieuw schepsel, waarin het oude verdwijnt en alles nieuw is geworden. Hartstochten, egoïsme, verkeerde aandringen, haat, angst en alle zinnelijkheid, maken plaats voor geestelijkheid en de overdaad van het zijn is aan de kant van God, goed.

223. De vraag, Wat is Waarheid, brengt de wereld in beroering. Er zijn velen die klaar staan om deze vraag beantwoorden met de zekerheid, die uit begrip voortkomt; maar veel meer worden er verblind door hun oude waanideeën, en proberen de zaak te laten rusten. Als de blinde de blinde leidt, zullen beiden in de sloot vallen. De pogingen van dwaling om deze vraag te beantwoorden met de een of andere "ologie" zijn tevergeefs. Weloverwogen geestelijk en ongebonden denken gaat samen met de op handen zijnde Wetenschap, en kan niet de kop ingedrukt worden. Het zal de mensheid zelfbeschikkingsrecht geven, en onwetenschappelijke benaderingen en zogenaamde wetten vervangen.

202. Buiten deze Wetenschap is alles onbestendig; maar de onsterfelijke mens, in overeenstemming met het goddelijke Beginsel van zijn wezen, God, zondigt, lijdt en sterft niet. De dagen van onze pelgrimstocht zullen vermeederen in plaats van verminderen wanneer het koninkrijk van God op aarde komt; want het ware pad leidt tot Leven in plaats van dood, en de aardse ervaring laat de eindigheid van dwaling zien en het oneindige vermogen van Waarheid, waarin God de mens heerschappij geeft over de hele aarde. Onze opvattingen omtrent een Opperwezen spreken de naleving die er uit voort komt tegen. De dwaling is rijkelijk voorhanden daar waar de Waarheid overvloedig zou moeten zijn. Wij geven toe dat God almachtig is, een goede hulp in moeilijkheden; en toch vertrouwen we op medicijnen of hypnotisme om ziekte te genezen, alsof gevoeloze materie of het dwalende sterfelijke gemoed meer macht zou hebben dan de almachtige Geest. De algemene mening is dat een mens verkouden kan worden terwijl hij een goede daad doet, en dat deze verkoudheid een noodlottige longziekte zou kunnen voortbrengen; alsof het kwaad de wet van Liefde kon doen inkrimpen, en de beloning voor goede daden tegenhouden. In de Wetenschap van het Christendom, heeft Gemoed -omnipotentie- alle

macht, en kent beslist beloningen toe voor oprechtheid, en laat zien dat de materie noch genezen noch ziek maken, scheppen noch vernietigen kan. Als God zou worden begrepen in plaats van alleen maar geloofd, dan zou dit begrip gezondheid voortbrengen.

225. Wanneer Waarheid aanvankelijk de leiding neemt, zult u dit onderkennen door het geringe aantal en de grote trouw van haar volgelingen. Op deze wijze draagt de loop der tijden de vaandel van vrijheid verder. De machten van deze wereld zullen er tegen strijden, en hun schildwachten bevelen om de waarheid niet door te laten totdat het hun levensvisie aanhangt. Er is altijd wel enig rumoer, maar er is een samenkomen tot de maatstaven van Waarheid.

450. Sommige mensen geven langzaam toe aan de aanraking van Waarheid. Weinigen zwichten zonder strijd, en velen zijn onwillig om te bekennen dat zij toegegeven hebben; maar tenzij deze erkenning gemaakt wordt, zal het kwaad over het goede pronken. De student van Christian Science heeft aangemonsterd om het kwaad, de ziekte en de dood te doen afnemen; en hij zal die overwinnen door het begrijpen van de nietsheid ervan, en van de alheid van God, goed. De ziekte is voor hem niet minder een verzoeking dan de zonde en hij geneest beide door de macht van God erover te begrijpen. De student van Christian Science weet dat het aanvaarde misvattingen zijn, die de Waarheid kan en zal vernietigen.

452. Het waarachtige is drastisch. De leraar moet de waarheid zelf kennen. Hij moet het leven en liefhebben, anders kan hij het anderen niet aanreiken. Wij bevlekkeren onze kleding met behoudzucht, en moeten het daarna schoonwassen. Wanneer de geestelijke zin van Waarheid haar harmonieën uitspreidt, dan riskeert u zich niet in de taktiek van de dwaling. U zult teleurgesteld worden als u verwacht te genezen door slechts de woorden van de schrijfster te herhalen, door mooie woorden en verkeerde daden. Een dergelijke praktijk laat de Wetenschap waardoor het goddelijke Gemoed de zieken geneest niet zien.

329. Een beetje begrip van Christian Science bewijst de waarheid van alles dat ik ervan zeg. Omdat u niet op het water wandelen en de doden oprijzen kunt, heeft u nog geen recht om de grote macht van de goddelijke Wetenschap op dit gebied in twijfel te trekken. Wees dankbaar dat Jezus, die de Wetenschap waarachtig demonstreerde, deze dingen deed, en zijn voorbeeld voor ons achterliet. In de Wetenschap kunnen we alleen gebruiken wat we begrijpen. Wij moeten door demonstratie het bewijs leveren van ons geloof.

371. Uit de noodzaak om het menselijke geslacht te verheffen komt het gegeven voort dat

Gemoed dit kan volbrengen; want Gemoed kan reinheid verlenen in plaats van onzuiverheid, kracht in plaats van zwakte, en gezondheid in plaats van ziekte. Waarheid is een heilzame invloed in het hele organisme, en kan het helemaal gezond maken.