

De Christian Science Bijbel Les voor zondag 24 januari, 2016. Onderwerp: Waarheid.

Gouden Tekst: Spreuken 23:23

Koop de waarheid en verkoop haar niet –

Beantwoorde Lezing. Spreuken en Psalmen.

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeederen.

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel
van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.

dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Ga Zijn poorten binnen met een loffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn
Naam.

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op
generatie.

Nu de Les.

Johannes.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade
en waarheid.

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus
gekomen.

Mattheüs

Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

3 Johannes

Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Jesaja.

Wee hun die 's morgens vroeg opstaan en op sterkedrank uit zijn en daarmee doorgaan tot de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Harp en luit, tamboerijn en fluit, en wijn – dat zijn hun drinkgelagen, Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; ie duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig.

Handelingen

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk;

En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.

Psalmen.

HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer

mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.

3 Johannes.

Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

142. Waarheid is Gods geneesmiddel voor dwaling van iedere aard en Waarheid vernietigt alleen wat onwaar is, vandaar het feit dat, vandaag net zoals gister, Christus het kwaad uitwerpt en de zieken geneest.

243. Waarheid, Liefde en Leven zijn een wet ter vernietiging van alles wat aan hun ongelijk is, want zij verklaren niets anders dan God.

viii. De vraag, wat is Waarheid? wordt beantwoord door demonstratie, - door zowel ziekte als zonde te genezen, en deze demonstratie laat zien dat Christelijke genezing de meeste gezondheid verleent en de beste mensen maakt.

4. Wat we het meest nodig hebben is het gebed van vurig verlangen naar groei in gratie, dat in geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden uitgedrukt wordt. Om de geboden van onze Meester te bewaren en zijn voorbeeld te volgen, dat is wat we hem verschuldigd zijn en de enige waardige blijk van onze dankbaarheid voor alles wat hij gedaan heeft. Uiterlijke vereering op zichzelf is niet genoeg om oprechte en uit het hart komende dankbaarheid uit te drukken, omdat hij heeft gezegd: Indien u mij liefhebt, bewaar dan mijn geboden.

272. De geestelijke zin van Waarheid moet verworven worden voordat Waarheid kan worden begrepen. Dit inzicht wordt alleen verinnerlijkt wanneer wij eerlijk, onzelfzuchtig, liefhebbend en nederig zijn. In de bodem van een eerlijk en goed hart moet het zaad gezaaid worden; anders brengt het niet veel vrucht voort, want het zwijnachtige element in de menselijke natuur zal het opwroeten. Jezus zei: U denkt verkeerd, omdat U Gods woord niet kent. De geestelijke interpretatie van de Bijbel brengt de wetenschappelijke zin ervan aan het licht, en is "de nieuwe tong" zoals het vermeld wordt in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Markus. Jezus 'gelijkenis van de zaaier laat zien hoe zorgvuldig de Meester

was om niet aan dove oren en verruwde harten de geestelijke leer over te brengen die botheid en grofheid niet aanvaardden konden.

453. Gelijk en ongelijk, waarheid en dwaling, zullen elkaar bestrijden in de gedachten van de studenten, totdat de overwinning komt aan de kant van de onoverwinnelijke Waarheid. Eerlijkheid is geestelijke macht. Oneerlijkheid is menselijke zwakte, die de goddelijke hulp verbeurt. U merkt de zonde op, niet om de lichamelijke mens te schaden, maar om hem te zegenen; en een juiste beweegreden wordt beloond.

26. Goddelijke Waarheid, Leven en Liefde gaven aan Jezus zeggenschap over zonde, ziekte en dood. Zijn zending was om de Wetenschap van het hemelse zijn te openbaren, om te bewijzen wat God is en wat Hij voor de mens doet. De leer van Jezus en zijn toepassing van de Waarheid bracht een dusdanige opoffering met zich mee dat wij moeten erkennen dat het Beginsel ervan Liefde was. Dit was de waardevolle betekenis van de zondeloze loopbaan van onze Meester en van zijn demonstratie van macht over de dood.

27. De gelijkenissen van Jezus maken duidelijk dat Leven zich nooit vermengt met zonde en dood. Hij bracht de bijl van de Wetenschap op de wortel van de stoffelijke kennis zodat die klaar zou zijn om de valse doctrine van het pantheïsme - dat God, of Leven, in of van de materie is - weg te hakken.

471. Dat wat ongelijk is aan Waarheid, - namelijk de dwaling, - het tegenovergestelde van de Wetenschap en het getuigenis van de vijf lichamelijke zintuigen, geven geen aanwijzing van de grandioze feiten van het bestaan; netzoals deze zogenaamde zinnen geen informatie ontvangen over de bewegingen van de aarde of van de astronomische wetenschap, maar instemmen met astronomische leerstellingen op gezag van de natuurwetenschap. De waarheden van de goddelijke wetenschap moeten erkend worden, - al wordt het bewijs van deze waarheden niet ondersteund door het kwaad, door de materie, of door de stoffelijke zintuigen, - want de bewijsgrond dat God en de mens samen naast elkaar bestaan wordt volledig bevestigd door de geestelijke zin. De mens is, en is dat altijd geweest, de weerspiegeling van God. God is oneindig, en daarom alomtegenwoordig, en er is geen andere macht noch tegenwoordigheid. Vandaar dat de geestelijke aard van het heelal de enige waarheid van de schepping is. "God zij waarachtig, maar alle (stoffelijke) mens leugenachtig."

412. Het vermogen van de Christelijke Wetenschap en de goddelijke Liefde is almachtig. Het is inderdaad toereikend om de greep los te maken en ziekte, zonde en dood te vernietigen.

22. "Werk aan uw eigen zaligheid", is de eis van Leven en Liefde, want tot dit doel werkt God met u. "Doe daarmee zaken totdat ik terugkom". Wacht uw beloning af en "word niet moe om goed te doen." Indien uw inspanningen geplaagd worden door verontrustende uitzichten en u ontvangt niet dadelijk uw beloning, ga dan niet terug naar de dwaling en word ook geen achterblijver in de wedloop. Wanneer de rook van de strijd optrekt, zult u het goede dat u hebt gedaan, onderscheiden en loon ontvangen in overeenstemming met uw verdienste. Liefde haast zich niet om ons uit de verzoeking te verlossen, want het is de bedoeling van Liefde om ons te beproeven en te zuiveren.

420. Breng de zieken bij dat zij geen weerloze slachtoffers zijn, want als zij de Waarheid alleen maar aanvaarden, kunnen zij de ziekte net zo zeker weerstaan en afwenden als de verleiding tot zondigen. Het gegeven dat Waarheid zowel zonde als ziekte overwint stelt de ontmoedigde hoop gerust. Het verleent een gezonde stimulus aan het lichaam en bestuurt het organisme. Het vermeerdert of vermindert de werking ervan, zoals de omstandigheid kan vereisen, beter dan een al dan niet alternatief genees- of versterkendmiddel. Gemoed is de natuurlijke stimulans voor het lichaam, maar verkeerde opvattingen zijn, op zijn best genomen, niet bevordelijk voor de gezondheid of het geluk. Zeg tegen de zieken dat zij de ziekte zonder vrees tegemoet kunnen treden, als zij maar begrijpen dat de goddelijke Liefde hun alle macht geeft over iedere lichamelijke werking en gesteldheid.

419. Een morele aangelegenheid kan het herstel van de zieken in de weg staan. Verborgene dwaling, wellust, afgunst, wraakzucht, boosaardigheid of haat zal de overtuiging van ziekte doen voortduren of zelfs veroorzaken. Alle soorten afdwalingen neigen in die richting. Uw juiste aanpak is om de vijand weg te vagen, en het strijdperk aan God, Leven, Waarheid en Liefde over te laten, en te bedenken dat God en Zijn ideeën alleen werkelijk en harmonieus zijn.

418. Hecht u aan de waarheid van het zijn in plaats van aan de misvatting dat leven, substantie, of intelligentie in de materie kunnen zijn. Pleit met een eerlijke overtuiging van waarheid en met een helder inzicht in de onveranderlijke, onfeilbare en betrouwbare

uitwerking van de goddelijke Wetenschap. Dan, als uw trouw half zo groot is als de waarheid van uw pleidooi, zult u de zieken genezen.

380. Waarheid is altijd de overwinnaar.