

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 17 januari, 2016.

Onderwerp: Leven. Gouden Tekst: Romeinen 8:10.

..... de Geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Beantwoorde Lezing. Spreuken, Jesaja en Deuteronomium.

Op het pad van de gerechtigheid is leven, er is geen dood op de weg van dit pad.

Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal Uw hand vasthouden, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, zij die in duisternis zitten.

Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen -

Nu de les. Kolossenzen.

Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Efeziërs.

één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is gratie gegeven naar de maat van de gave van Christus. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als

evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen in de eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een verwezenlijkt menszijn, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de nutteloosheid van hun denken, het verstand verduisterd, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.

Jesaja.

Wee hun die 's morgens vroeg opstaan en op sterkedrank uit zijn, daarmee doorgaan tot de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Harp en luit, tamboerijn en fluit, en wijn – dat zijn hun drinkgelagen, maar voor de daden van de HEERE hebben zij geen oog; het werk van Zijn handen zien zij niet. Wee hun die in hun eigen oog wijs en naar hun eigen mening verstandig zijn.

Efeziërs.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Lukas.

Jezus, vol van de Heilige Geest, En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Hij pakte hem, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke burens, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.

....van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden.....

Mattheüs.

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

Filippenzen.

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord

van het leven, mij verheugend met oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.

2 Korinthe

Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.

Romeinen.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

200.want Leven is God, en de mens is de idee van God, dat niet materiëel, maar geestelijk ontstaan is.....

63. In de Wetenschap is de mens voortgekomen uit Geest. Geest is de primaire en definitieve oorsprong van zijn wezen, God is zijn Vader en Leven is de wet van zijn bestaan.

202. De wetenschappelijke eenheid die er bestaat tussen de mens en God moet in de praktijk van het leven gesmeed worden en de wil van God moet alom gedaan worden.

376.er is meer leven en onsterfelijkheid in een enkele goede daad of drijfveer, dan in al het bloed, dat ooit door sterfelijke aderen heeft gevloeid en een gevoel van sterfelijk leven heeft voorgewend.

454. Zowel bij het genezen als het onderwijzen is Liefde voor God en mens de ware drijfveer. Liefde inspireert, verklaart, leidt en wijst de weg aan. Juiste beweegredenen geven vleugels aan de gedachten, en kracht en vrijheid aan woorden en daden.

234. Alles wat met wijsheid, Waarheid of Liefde inspireert - zij het lied, preek of Wetenschap - zegent de mensenfamilie met kruimeltjes vol bemoediging van de tafel van Christus, voedt de hongerigen en geeft levend water aan de dorstigen.

Wij moeten meer met het goede dan met het slechte vertrouwd raken, en ons even waakzaam behoeden tegen onware overtuigingen dan wanneer wij onze deuren afsluiten tegen de

nadering van dieven en moordenaars. Wij moeten onze vijanden liefhebben en hen helpen gebaseerd op de Gouden Regel; maar wij moeten vermijden om onze parelen te werpen voor hen, die ze vertrappen, en zodoende zichzelf en anderen beroven.

366. Als we de gevangendeuren voor de zieken zouden willen openen, moeten we eerst leren de gebrokenen van hart te verbinden. Als we door de Geest zouden willen genezen, moeten we het talent van de geestelijke genezing niet verbergen onder een mantel van formaliteit, en evenmin de moraal van Christian Science begraven onder de lijkwade van de letter. Het tedere woord en de Christelijke bemoediging van een hulpbehoevende, medelijdend geduld met zijn angsten en het wegnemen ervan, zijn beter dan bloedbaden van overdreven theorieën, clichématige, overgenomen redevoeringen en het uitdelen van betogen, die slechts evenzoveel karikaturen zijn van rechtmatige Christian Science, in vuur en vlam met goddelijke Liefde.

283. Maar wat zeggen de heersende veronderstellingen? Zij houden vol dat Leven, of God, een en hetzelfde is als het zogenaamde stoffelijke bestaan. Zij beweren dat dit leven is, wat slechts de objectieve staat van de stoffelijke zin is, zoals het organische leven van een boom en van de stoffelijke mens - en zij menen dat dit de manifestatie is van het ene Leven, God. Dit waangeloof over wat werkelijk het leven uitmaakt, doet dermate afbreuk aan het karakter en de aard van God, dat het ware besef van zijn macht verloren gaat voor allen die deze leugen aanhangen. Het goddelijke Beginsel, of Leven, kan niet in een lange levensduur worden gedemonstreerd, zoals de aartsvaders dit deden, tenzij de Wetenschap ervan op nauwkeurige wijze aangegeven wordt. We moeten het goddelijke Beginsel in ons begrip ontvangen en het leven in het dagelijkse leven, en tenzij wij dit doen, kunnen we netzomin de Wetenschap demonstreren, dan dat wij meetkunde kunnen onderwijzen en toelichten door een kromme een rechte lijn te noemen, of een rechte lijn een bol.

254. Onvolmaakte stervelingen begrijpen de uiteindelijke geestelijke volmaaktheid slechts langzaam; maar een goed begin en het voortzetten van de strijd om het belangrijke existentiële vraagstuk duidelijk te maken, is al veel te doen. Maar het innerlijk van de mens moet door het Evangelie worden veranderd. God vraagt van ons dat we deze taak met liefde aanvaarden en zo snel als praktisch mogelijk is het materiële laten varen, en het geestelijke, dat het uiterlijke en werkelijke bepaalt, te weeg te brengen.

265. Deze wetenschappelijke gewaarwording van het zijn, dat de materie opgeeft voor Geest, suggereert op geen enkele wijze de assimilatie van de mens door God en het verlies van zijn identiteit, maar verleent juist aan de mens een progressieve individualiteit, een uitgebreidere gedachten- en aktiesfeer, een toenemende liefde en een hogere en duurzamere vrede.

288. De onvergankelijke Waarheid vernietigt wat stervelingen schijnbaar van de dwaling hebben geleerd en het werkelijke wezen van de mens als een kind van God komt aan het licht. De Waarheid die gedemonstreerd wordt is eeuwig leven. De sterfelijke mens kan nooit herrijzen boven de tijdelijke overblijfselen van de dwaling, het geloof in zonde, ziekte en dood, totdat hij inziet dat God het enige Leven is. Het geloof dat er leven en gewaarwording in het lichaam zetelt moet overwonnen worden door het begrip van wat de mens tot het evenbeeld van God maakt. Dan zal Geest het vlees overwonnen hebben. Een boosaardige sterveling is niet het idee van God. Hij is niet veel meer dan de manifestatie van dwaling. Om te veronderstellen dat zonde, lust, haat, afgunst, schijnheiligheid en wraakzucht leven in zich hebben, is een vreselijke vergissing. Leven en de idee van Leven, Waarheid en de idee van Waarheid, maken de mensen nooit ziek, zondig of sterfelijk.

324. Tenzij de harmonie en onsterfelijkheid van de mens ons duidelijker worden, bereiken wij de ware idee van God niet; en het lichaam zal tonen waar het door beheerst wordt, Waarheid of dwaling, begrijpen of geloven, Geest of materie. Daarom "Gewen je toch aan Hem, en heb vrede." (Job 22:21) Wees waakzaam, discreet en oplettend. Recht en smal is de weg die tot het inzicht voert dat God het enige Leven is. Het is een gevecht met het vlees, waarbij wij zonde, ziekte en dood moeten overwinnen, hetzij hier of hierna, - maar zeker voordat wij het doel van Geest, of leven in God, kunnen bereiken.

241. Ons oogmerk, dat hoger ligt dan alleen geloven, moet zijn om de schreden naar Waarheid te vinden, de weg naar gezondheid en heiligheid. Wij moeten ernaar streven om de hoogten van Horeb te bereiken waar God geopenbaard wordt; en het fundament voor alle geestelijke opbouw is reinheid. De doop door Geest, die het lichaam schoonwast van de onreinheden van het vlees, geeft te kennen dat de reinen van hart God zien en het geestelijke Leven en de demonstratie ervan steeds meer benaderen.

326. Het voornemen en de beweegreden om op de juiste manier te leven kunnen nu

verkregen worden. Als u deze fase bereikt hebt, bent u begonnen zoals het moet. U bent begonnen bij de grond principes van Christian Science, en behalve verkeerde bedoelingen kan niets uw vooruitgang belemmeren. Als u werkt en bid met een ware motivatie zal de Vader de weg vrij maken.