

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 14 februari, 2016.

Onderwerp: Ziel.Gouden tekst: 1 Kronieken.

Nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de HEERE, uw God, te zoeken.

Beantwoorde Lezing: Psalm 121.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet uitputten, de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Nu de les. Psalmen.

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; ik wacht op u de hele dag.

Deuteronomium.

U zult de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaders, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen! Vanuit de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen.

2 Kronieken.

Abia ging te ruste bij zijn vaders, en zij begroeven hem in de stad van David. En Asa, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. In zijn dagen had het land tien jaar rust. En Asa deed wat goed en juist

was in de ogen van de HEERE, zijn God. Hij nam de vreemde altaren en de offerhoogten weg, brak de gewijde stenen in stukken, en hakte de gewijde palen om. Tegen Juda zei hij dat zij de HEERE, de God van hun vaders, moesten zoeken, en dat zij de wet en het gebod moesten naleven. Zerah, de Cusjiet, trok tegen hen uit met een leger van duizend maal duizend man, en driehonderd strijdwagens, en kwam tot aan Maresa. Toen trok Asa uit, hem tegemoet, en zij stelden zich op voor de strijd in het dal Zefatha, bij Maresa. Toen riep Asa tot de HEERE, zijn God, en zei: HEERE, U bent de Enige Die kan helpen, hem die geen kracht heeft tegen de machtige. Help ons, HEERE, onze God, want wij steunen op U en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze troepenmacht. HEERE, U bent onze God, laat geen sterveling tegen U iets kunnen doen. Toen trof de HEERE de Cusjieten voor de ogen van Asa en voor de ogen van Juda, zodat de Cusjieten op de vlucht sloegen. Asa achtervolgde hen, met het volk dat bij hem was, tot aan Gerar, en er vielen er zoveel van de Cusjieten dat er voor hen geen hervatting van de strijd mogelijk was, want zij werden vermorzeld voor het aangezicht van de HEERE en voor Zijn leger.

Toen kwam de Geest van God op Azaria, de zoon van Oded. En hij ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin! De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten. Vele dagen lang was Israël zonder de ware God, zonder een priester die onderwees, en zonder de wet. Maar wanneer zij zich in hun benauwdheid tot de HEERE, de God van Israël, bekeerden en Hem zochten, werd Hij door hen gevonden. En in die tijden was er geen vrede voor wie vertrok of wie naar binnen kwam, omdat er grote verwarring onder al de inwoners van die landen heerste. Het ene volk werd door het andere volk, de ene stad door de andere stad te gronde gericht, En zij kwamen in Jeruzalem bijeen, Zij gingen een verbond aan, dat zij de HEERE, de God van hun vaders, zouden zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel. Ieder dan die de HEERE, de God van Israël, niet zou zoeken, zou gedood worden, van jong tot oud, en van man tot vrouw. En zij legden een eed af voor de HEERE met luide stem, met gejuich, met trompetten en met bazuinen. Heel Juda was verblijd over de eed, want zij hadden met heel hun hart gezworen, en met heel hun verlangen Hem gezocht. Hij werd door hen gevonden, en de HEERE gaf hun rust van rondom. En er was geen oorlog, tot in het vijfendertigste jaar van de regering van Asa.

Amos.

Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef! Hij Die het Zevengesternte

en de Orion gemaakt heeft, Die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht.

Psalmen.

Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. Alle paden van de HEERE zijn mededogen en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

307. Het goddelijke Gemoed is de Ziel van de mens, en geeft de mens overwicht over alles.

60. Ziel heeft onbeperkte mogelijkheden om de mens te zegenen en het geluk zou makkelijker te verkrijgen zijn en zekerder in ons bezit zijn, als het in Ziel gezocht werd.

9. Hebt u "de Heere uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand?" Dit gebod houdt veel in, zelfs het onderwerpen van alle louter stoffelijke gewaarwording, genegenheid en verering. Dit is het El Dorado van het Christendom. Het heeft betrekking op de Wetenschap van Leven en erkent alleen het goddelijke gezag van Geest, waarin Ziel onze Meester is en waarin geen plaats is voor de stoffelijke zin en de menselijke wil.

268. In de materiële wereld heeft het denkvermogen in snel tempo vele nuttige uitvindingen aan het licht gebracht. Met een zelfde bedrijvigheid hebben de snelle vleugels van de gedachten zich opgewerkt naar het rijk van de werkelijkheid, naar de geestelijke oorzaak van die lagere dingen die tot onderzoek aansporen. Het geloof in een materiële uitgangspunt, van waaruit al het redelijke denken afgeleid zou zijn, maakt langzamerhand plaats voor een metafysisch uitgangspunt, dat de blik afwendt van de stof naar Gemoed als de oorzaak van ieder resultaat. Stoffelijke veronderstellingen dagen de metafysica uit tot een definitieve confrontatie.

269. De menselijke filosofie heeft God menselijk gemaakt. Christian Science maakt de mens goddelijk. Het eerste is een dwaling, het tweede is waar. De metafysica is superieur aan de fysica, en de materie komt niet voor in de metafysische stellingen en gevolgtrekkingen. De afdelingen

van de metafysica rusten op één grondbeginsel, namelijk het goddelijke Gemoed. De metafysica herleidt dingen tot gedachten, en vervangt de dingen van de zintuigen door de ideeën van Ziel. Deze ideeën zijn volkomen werkelijk en concreet voor het geestelijke bewustzijn, en zij hebben dit voordeel over de dingen en gedachten van de stoffelijke zin, - zij zijn goed en tijdloos.

215. Ziel en materie zijn noodzakelijkerwijs onverenigbaar door hun tegengestelde geaardheid. Stervelingen zijn onbekend met de werkelijkheid van het bestaan, omdat de materie en sterfelijkheid geen afspiegeling zijn van de feiten van Geest. Het geestelijke gezicht is niet afhankelijk van meetbare hoogtes. Alles wat door God bestuurd wordt, is nooit voor een moment berooft van het licht en de macht van intelligentie en Leven.

7. Lichamelijke gewaarwording, en niet Ziel, veroorzaken stoffelijke geestvervoering en emotie. Als de geestelijke zin de mens altijd zou leiden, zou er uit de ogenblikken van extase een hogere ervaring groeien en een beter leven met een meer oprechte zelfverzaking en reinheid. Een zelfvoldane uiting van verhitte gevoelens brengt nooit een christen voort. God wordt door de mens niet beïnvloed. Het goddelijke oor is geen gehoorzenuw. Het is het alhorende en alwetende Gemoed, aan wie iedere behoefte van de mens steeds bekend is, en door wie er in voorzien zal worden.

167. Zouden we een lichamelijke God moeten aanroepen om de zieken te genezen uit zijn persoonlijke willekeur, of moeten wij het goddelijke, genezende Beginsel begrijpen? Als we niet hoger komen dan een blind geloof, dan wordt de Wetenschap van genezing niet bereikt, en wordt het bestaan in Ziel in plaats van in de zintuigen niet begrepen. Wij begrijpen Leven in de Wetenschap pas als we boven de lichamelijke zintuigen uit leven en deze rechtzetten. De harmonie van ons bestaan, onze gezondheid, onze levensduur en onze Christelijkheid worden bepaald overeenkomstig onze concessies aan de pretenties van goed of kwaad. Wij kunnen geen twee Heren dienen en ook de goddelijke Wetenschap niet inzien met de stoffelijke zintuigen. Medicijnen en hygiëne kunnen zich niet met goed gevolg de plaats en macht toe-eigenen van de goddelijke bron van alle gezondheid en volmaaktheid. Als God de mens beiden goed en slecht gemaakt heeft, moet de mens zo blijven. Wie kan Gods werk verbeteren? Nogmaals, een dwaling in de veronderstelling moet in de gevolgtrekking tevoorschijn komen. Om één God te hebben en de macht van Geest te kunnen gebruiken moet u God buitengewoon liefhebben.

327. Voor de lichamelijke zintuigen lijken de strenge eisen van de Christian Science dwingend;

maar stervelingen haasten zich om te ondervinden dat Leven God, goed is, en dat het kwaad eigenlijk plaats noch macht heeft in het menselijke of goddelijke bestuur.

199. De toewijding van de gedachten aan een eerlijke verrichting maakt deze activiteit mogelijk. Uitzonderingen bevestigen slechts de regel, en bewijzen dat falen veroorzaakt wordt door een te zwak vertrouwen.

323. Als we de oneindige opgaven van Waarheid ontwaren, pauzeren we, - en wachten op God. Dan dringen wij voorwaarts, totdat de onbelemmerde gedachte opgetogen verder gaat en de ongebonden idee vleugels krijgt om de goddelijke glorie te bereiken. Om meer te begrijpen, moeten wij in toepassing brengen wat wij al weten. Wij moeten bedenken dat de Waarheid gedemonstreerd kan worden, wanneer zij wordt begrepen en dat het goede niet begrepen is totdat het gedemonstreerd wordt. Indien wij "over weinig getrouw geweest zijn" zullen we meesters over velen gemaakt worden; maar het ene ongebruikte talent verkommert en gaat verloren. Wanneer de zieken en zondaars ontwaken om zich bewust te worden wat zij missen, zullen zij ontvankelijk zijn voor de goddelijke Wetenschap, dat zich beweegt in een baan op weg naar Ziel en weg van de stoffelijke zin, en de gedachten van het lichaam afwendt, en zelfs het sterfelijke gemoed verheft tot het overwegen van iets dat beter is dan ziekte of zonde.

Het ware idee van God leidt tot het ware begrip van Leven en Liefde, pikt het graf zijn overwinning af, neemt alle zonde weg en ook het waanidee dat er verscheidene gemoederen zijn, en vernietigt sterfelijkheid. De werkingen van Christian Science worden niet zozeer gezien als wel gevoeld. Het is de stille, zachte stem van Waarheid die zich uitspreekt. Óf we keren ons af van deze stem, óf we luisteren er naar en gaan hogerop.

390. Waarheid zal ons ten slotte verplichten om de pleziertjes en smarten van de zinnen om te ruilen voor de vreugden van Ziel.

