

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 25 december, 2016. Onderwerp: Christian Science. Gouden tekst: Jesaja 9:6.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderbaarlijke Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Beantwoorde Lezing: Johannes 3.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

Nu de Les. De Bijbel. Johannes.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van gratie en waarheid. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel vergeving op vergeving. Want de wet is door Mozes gegeven, de barmhartigheid en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Jesaja.

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Lukas.

Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkeld Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van God omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk zal zijn, namelijk dat heden voor u in de stad van David de verlosser geboren is; Hij is Christus, de Here. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de gunst van God was op Hem. En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, je vader en ik hebben met angst naar je gezocht. En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Mattheüs.

En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom de berg op en ging daar

zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.

Galaten.

Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de adoptie tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

Johannes.

Jezus sprak: Laat uw hart niet bezorgd raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Geloof u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf maar de Vader, Die in Mij verblijft, Die doet de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Als u Mij liefhebt, volg dan Mijn instructies op.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

vii. Voor hen, die zich verlaten op het ondersteunende oneindige, is de dag van vandaag rijk aan zegeningen. De waakzame herder ontwaart het eerste zwakke ochtendgloren, voordat de volle glans van de aangebroken dag komt. Zo scheen de bleke ster voor de profeet-herders; maar toch overspande het de nacht en kwam daar, waarin gekoesterde onbekendheid het kindeke van

Betlehem lag, de menselijke boodschapper van Christus, Waarheid, die aan het verduisterde begrip het pad van verlossing door Christus Jezus zou verklaren, totdat, door een nacht van dwaling heen, het eerste morgenlicht zou dagen en de gids-ster van het zijn zou blinken. De wijzen worden ertoe geleid deze morgenster van de goddelijke Wetenschap, die de weg naar eeuwige harmonie verlicht, te aanschouwen en te volgen.

316. Jezus vertegenwoordigde de Christus, de ware idee van God.

52. Vanaf zijn jongensjaren hield hij zich bezig met de zaken van zijn Vader.

332. Jezus was de zoon van een maagd. Hij had de opdracht om het Woord van God te spreken en om aan stervelingen in een dusdanige menselijke vorm te verschijnen die zij konden begrijpen en waarnemen. Maria's concept van hem was geestelijk, want alleen zuiverheid kon Waarheid en Liefde weergeven, die zo duidelijk verpersoonlijkt waren in de goede en reine Christus Jezus. In de ideale en werkelijke mens kan het vleselijke element niet binnendringen. Op die manier verduidelijkte Jezus de coïncidentie of geestelijke overeenkomst tussen God en de mens in zijn evenbeeld.

333. Het benaming Christus eigenlijk geen synoniem voor Jezus, hoewel het gewoonlijk zo gebruikt wordt. Jezus was een mensennaam, die hij gemeen had met andere Hebreeuwse mannen en jongens, want het is hetzelfde als de naam Jozua, de bekende Hebreeuwse leider. Christus daarentegen is niet zozeer een naam, als wel de goddelijke titel van Jezus. Christus drukt Gods geestelijke, eeuwige natuur uit. De naam is een synoniem van Messias, en verwijst naar de geestelijkheid die onderwezen, veraanschouwelijkt en gedemonstreerd wordt in het leven waarvan Jezus Christus de belichaming was. De Christus is zonder begin van jaren of einde van dagen. Door alle generaties heen, zowel vóór als na de Christelijke jaartelling, is de Christus, als het geestelijke idee, - de weerspiegeling van God - met een zekere mate van macht en gratie tot allen gekomen, die voorbereid waren om de Christus, Waarheid te ontvangen.

146. De goddelijke metaphysica is nu vereenvoudigd tot een methode, een vorm, die begrijpelijk is voor en aangepast is aan het denken van de tijd waarin wij leven. Dit systeem stelt de student in staat om het goddelijke Principe, waarop de geneeskraft van Jezus was gebaseerd, te demonstren, alsmede de heilige beginsels voor de hedendaagse toepassing ervan in het genezen van ziekte. In de laatste helft van de negentiende eeuw demonstreerde ik de goddelijke beginsels van Christian Science. Zij ondergingen de meest uitgebreide, praktische toetsing, en overal, waar

zij eerlijk toegepast werden, onder omstandigheden waar demonstratie menselijkerwijs mogelijk was, liet deze Wetenschap zien dat Waarheid nog niets van haar goddelijke en genezende uitwerking verloren had, ook al waren er eeuwen voorbij gegaan sinds Jezus deze beginsels in praktijk bracht op de heuvels van Judea en in de valleien van Galilea.

138. Christenen zijn nu, net als toen, onder de rechtstreekse opdracht om aan Christus gelijk te zijn, om de Christus-geest te bezitten, het voorbeeld van Christus te volgen en zowel zieken als zondaars te genezen. De Christen kan dit vandaag net zo makkelijk bewijzen als het eeuwen geleden bewezen werd.

350. Om al de uitspraken van onze Meester te begrijpen zoals die in het Nieuwe Testament vermeld staan, zegswijzes van onmetelijke relevantie, moeten zijn volgelingen groeien in die grootte van menszijn in Christus Jezus, welke hen in staat stelt om zijn geestelijke bedoeling te verstaan. Dan zullen zij weten hoe de Waarheid de dwaling uitwerpt en de zieken geneest. Zijn woorden waren het resultaat van zijn daden, welke beiden begrepen moeten worden. Tenzij de werken worden begrepen die zijn woorden verklaarden, lopen de woorden dood.

150. Heden wordt de genezende macht van Waarheid uitvoerig gedemonstreerd als een elementaire, eeuwige Wetenschap, i.p.v. een buitengewoon spektakel. Het aan het licht komen ervan is de nieuwe komst van het evangelie van vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Deze komst, zoals beloofd door de Meester, dient om het te vestigen als een bestendige inwilliging onder de mensen; maar de taak van Christian Science is nu, net zoals in de tijd van haar eerdere manifestatie, niet voornamelijk het genezen van lichamelijke ziekte. Nu, net als toen, worden er tekenen en wonderen gedaan in de metafysische genezing van lichamelijke ziekte, maar deze tekenen zijn er uitsluitend om hun goddelijke oorsprong te bewijzen, - om te getuigen van de werkelijkheid van de hogere opgave van de Christus-macht om de zonden van de wereld weg te nemen.

326. Als wij Christus, Waarheid, willen volgen, moet het gebeuren op de manier die God heeft aangegeven. Jezus zei: "Hij die in mij gelooft, zal de daden die ik doe, ook doen." De hele natuur leert ons Gods liefde voor de mens, maar de mens kan God niet boven alles liefhebben en zijn gehele hart op geestelijke dingen zetten, terwijl hij het materiële meer liefheeft en er meer op vertrouwd dan op het geestelijke. Wij moeten het uitgangspunt van materiële stelsels loslaten, ook al zijn die van ouds aanvaard, als wij de Christus als onze enige verlosser willen waarmaken.

Niet gedeeltelijk, maar volledig is de grote genezer van het sterfelijke gemoed de genezer van het lichaam. De beweegreden en drijfveer om op de juiste manier te leven kunnen nu verkregen worden. Als u zover gekomen bent, dan bent u aangevangen zoals het moet. U bent begonnen bij het grondbeginsel van Christian Science, en behalve verkeerde bedoelingen kan niets uw vooruitgang belemmeren. Als u werkt en bidt met oprechte beweegredenen, zal uw Vader de weg ontsluiten.