

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 18 December, 2016. Onderwerp: Is het heelal, de mens inbegrepen, door atoomkracht ontwikkeld? Gouden tekst: Amos 4:13.

Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die aan de mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis maakt, en Die op de hoogten van de aarde treedt; HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam.

Beantwoorde Lezing: Psalmen.

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang is passend voor de oprechten. Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en rechtschapenheid lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel de menigte ervan. Hij verzamelt het water van de zee als een tsunami, Hij sluit de diepten op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld ontzag voor Hem hebben. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die de waarheid voor altijd bewaart.

Nu de Les. De Bijbel. Genesis.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Exodus.

En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloedig is van melk en honing,.... En God zei

tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar, dat alle menigten van de HEERE uit het land Egypte vertrokken. En het gebeurde op deze zelfde dag dat de HEERE de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun menigten. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk, en zij zeiden: Hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur. Zo verlostte de HEERE Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar.

Psalmen.

Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, De zee zag het en vluchtte, de Jordaan deinsde achteruit, Wat was er, zee, dat u vluchtte, Jordaan, dat u achteruit deinsde? Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen, en u, heuvels, als lammeren? Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jakob.

Mattheüs.

En meteen gebod Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, ... En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee, gehinderd door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, werden zij verontrust en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb

goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, moedig mij aan over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij zag hoe sterk de wind was, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!

Openbaring.

En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

228. Buiten God is er geen macht. De almacht heeft alle macht, en enig andere macht te erkennen is God vernederen.

295. God scheidt en bestuurt het heelal, de mens inbegrepen. Het heelal is gevuld met geestelijke ideeën, die Hij ontwikkelt en die het scheppende Gemoed gehoorzamen.

597. Wind. Datgene wat het vermogen van de almacht aangeeft, alsmede de ontwikkelingen van het alomvattende, geestelijke beleid van God.

547. De ware theorie van het heelal, de mens inbegrepen, is niet te vinden in de stoffelijke geschiedenis, maar in geestelijke ontwikkeling. De geïnspireerde gedachte doet afstand van een materiële, zinnelijke en sterfelijke theorie van het heelal, en aanvaardt de geestelijke en onsterfelijke.

240. De natuur vertolkt de natuurlijke, geestelijke wet en de goddelijke Liefde, maar het menselijke geloof begrijpt de natuur verkeerd. Poolgebieden, zonnige tropen, grote heuvels, gevleugelde winden, woeste baren, groene valleien, feestelijke bloemen en stralende hemelen wijzen allen naar Gemoed, de geestelijk intelligentie waar zij van getuigen. De bloemen als Godsgezanten verzinnebeelden het Opperwezen. Zonnen en planeten leren ons verheven lessen. De sterren maken de nacht mooi, en het bloemblad wendt zich op natuurlijke wijze naar het licht.

In de volgorde van de Wetenschap, waar het Principe boven haar manifestatie is, is alles één grandioze harmonie.

123. Christian Science is anders dan de materiële wetenschap, maar daarom niet minder wetenschappelijk. Christian Science is bij uitstek wetenschappelijk, daar ze gebaseerd is op Waarheid, het Beginsel van alle wetenschap. De z.g. natuurwetenschap is menselijke kennis, - een wet van het sterfelijke gemoed, een blind geloof, een van zijn kracht beroofde Simson. Wanneer dit menselijke geloof geen structuren heeft die het ondersteunen, heeft het geen fundaties. Omdat het geen morele macht heeft, geen geestelijke grondslag, noch een heilig Principe van zichzelf, verwacht dit geloof oorzaak en gevolg en probeert leven en intelligentie in de materie te vinden, en beperkt op die manier Leven en hecht zich aan tweedracht en dood. Kortom, het menselijke geloof is een blinde gevolgtrekking van de stoffelijke gedachtengang. Het is een sterfelijke, beperkte zin van de dingen, die door de onsterfelijke Geest voor altijd het zwijgen opgelegd wordt.

124. Het heelal, net als de mens, moet door de Wetenschap uitgelegd worden vanuit zijn goddelijke Principe, God, en dan kan het begrepen worden; maar als het verklaard wordt op basis van de fysieke zin en weergegeven wordt als onderworpen aan groei, rijping en verval, dan is en blijft het heelal, net als de mens, een raadsel. Adhesie, cohesie en aantrekkingskracht zijn eigenschappen van Gemoed. Zij behoren tot het goddelijke Beginsel, en houden het evenwicht in stand van die gedachtenkracht, die de aarde in haar baan lanceerde en tot de trotse golven sprak: Tot hier en niet verder. Geest is het leven, de substantie en voortzetting van alle dingen. Wij betreden machten. Herroep die en de schepping moet ineensstorten. De menselijke kennis noemt dit krachten van de stof, maar de goddelijke Wetenschap verklaart dat zij helemaal tot het goddelijke Gemoed behoren en onafscheidelijk verbonden zijn met dit Gemoed en brengt ze zo terug naar hun rechtmatige verblijfplaats en rangschikking.

293. De z.g. stoffelijke gassen en krachten zijn vervalsingen van de geestelijke krachten van het goddelijke Gemoed, wiens vermogen Waarheid is, wiens aantrekkingskracht Liefde is en wiens adhesie en cohesie Leven zijn, en die de eeuwige feiten van het zijn handhaaft. Er is geen onbezielde razernij van het sterfelijke gemoed - die tot uiting komt in aardbevingen, wind, golven, bliksem, brand, dierlijke woestheid - en dit z.g. gemoed vernietigt zichzelf. De manifestaties van het kwaad, die de goddelijke gerechtigheid vervalsen, worden in de Bijbel de toorn des Heeren genoemd. In werkelijkheid tonen zij de zelfvernietiging van de dwaling of de stof, en verwijzen naar het tegengestelde van de materie, de kracht en bestendigheid van Geest. Christian Science

brengt de Waarheid en haar oppermacht aan het licht, de universele harmonie, de totaliteit van God, goed, en de nietsheid van het kwaad.

134. De door de mensen uitgevonden doctrines verliezen kracht. Zij zijn niet sterker geworden in moeilijke tijden. Verstoken van de macht van Christus, hoe zouden zij de leer van Christus of de wonderen van de gratie Gods aanschouwelijk kunnen maken? Door de mogelijkheid tot Christelijke genezing te ontkennen, wordt het Christendom beroofd van precies dat element dat het goddelijke macht en het verbazingwekkende en ongeëvenaarde succes in de eerste eeuw gaf. Het ware Logos, of Woord, is aantoonbaar Christian Science, de natuurlijke wet van harmonie die de disharmonie te boven komt, - niet omdat deze Wetenschap bovennatuurlijk of onnatuurlijk zou zijn, en ook niet omdat het een inbreuk is op de goddelijke wet, maar juist omdat het de onveranderlijke wet van God, het goede, is. Jezus zei: ik wist dat U mij altijd hoort; en hij wekte Lazarus uit de doden op, stilte de storm, genees de zieken, en liep op het water. Er is goddelijk gezag om te geloven in de overmacht van geestelijke macht over stoffelijke tegenstand. Een wonder volbrengt de wet van God, maar doet die wet geen geweld aan. Dit feit lijkt nu geheimzinniger dan het wonder zelf. De psalmdichter zong: Wat was er, zee, dat u vluchtte, Jordaan, dat u achteruit deinsde? Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen, en u, heuvels, als lammeren? Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jakob,... Het wonderteken voert geen wanorde in, maar brengt de oorspronkelijke ordelijkheid aan het licht door de onveranderbare wet van God te grondvesten. De geestelijke evolutie alleen is belangrijk genoeg voor het uitoefenen van de goddelijke macht.

135. Er is vandaag aan de dag gevaar dat de overtreding van de Joden zich herhaalt, door de Heilige Israels in te perken en te vragen: Zou God een tafel kunnen aanrichten in de woestijn? Wat kan God niet doen?

503. In het heelal van Waarheid is de materie onbekend. Geen veronderstelling van dwaling komt daar in. De goddelijke Wetenschap, het Woord van God, zegt tegen de duisternis op het aangezicht van de dwaling, God is Alles-in-alles, en het licht van de altijd aanwezige Liefde verlicht het heelal. Vandaar het eeuwige wonder - dat de oneindige ruimte bevolkt is met Gods ideeën, die Hem in ontelbare geestelijke vormen weerspiegelen.

