

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 21 Augustus, 2016. Onderwerp: Gemoed.

Gouden tekst: Filippenzen 2:5

Laat daarom die innerlijke denkwereld in u zijn die ook in Christus Jezus was,

Beantwoorde Lezing. Spreuken.

De HEERE heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door Zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaad, en druipen de wolken van dauw. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. Want de HEERE is je vertrouwen, Hij zal je voet bewaren voor de hinderlaag.

Nu de les. De Bijbel. Spreuken.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Erken Hem in al je wegen, Hij zal je paden rechtmaken.

Job.

Want werkelijk, mijn woorden zijn geen leugen; Degene met volmaakte kennis is hier bij je.

Mattheüs.

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus slim als de slangen en onschuldig als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet.

Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.

Johannes.

Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik Ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent. De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn?

1 Korinthe.

Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de denkwereld van Christus.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

496. Er is maar één Gemoed, en dit altijd-aanwezige almachtige Bewustzijn wordt weerspiegeld door de mens en regeert het hele heelal.

591. De Mens. De samengestelde idee van de oneindige Geest; het geestelijke evenbeeld en de gelijkenis van God; de volledige weergave van Gemoed.

276. Als we één God, één Gemoed hebben, brengt dit de macht aan het licht die de zieken geneest en volbrengt het deze woorden van de Bijbel: Ik ben de Here, uw heelmeester, en: Ik heb verzoening gevonden. Wanneer de goddelijke beginsels begrepen worden, ontvouwen zij de basis van broederschap, waar het ene gemoed geen strijd voert met het andere, maar waar allen één Geest, God, één intelligente oorsprong hebben, in overeenkomst met het Bijbelse gebod: Laat dit Gemoed in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was. In de goddelijke Wetenschap zijn de mens

en zijn Maker verwant, en het ware bewustzijn is zich alleen bewust van dat wat aan God toebehoort.

89. Gemoed is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van opvoedkundige processen. Het bezit van zichzelf alle schoonheid en poëzie, Geest, God, wordt gehoord wanneer de zintuigen zwijgen. Wij zijn allemaal in staat om meer te doen dan we doen. De invloed of werking van Ziel verleent een vrijheid, die het verschijnsel van improvisatie en de geestdrift van ongeschoolde lippen verklaart.

179. Het geestelijke vermogen gedachten te onderkennen en om door de macht van Waarheid te genezen, wordt alleen verkregen als de mens niet als eigengerechtig wordt aangetroffen, maar als een afspiegeling van de goddelijke natuur.

86. Jezus vroeg eens, Wie heeft mij aangeraakt? De discipelen, die veronderstelden dat deze vraag te maken had met lichamelijk contact alleen, antwoordden, De massa drukt u. Jezus wist echter, en de anderen niet, dat het niet de materie was wiens aanraking om hulp vroeg. Toen hij zijn vraag herhaalde, werd hij beantwoord door het vertrouwen van de zieke vrouw. Zijn snel begrip van deze mentale roep maakt zijn geestelijkheid duidelijk.

136. Hij maakte geen aanspraak op een intelligentie, verrichting, noch een leven afgescheiden van God. Ondanks de achtervolging die dit hem bracht, gebruikte hij zijn goddelijke macht om de mensen zowel geestelijk als lichamelijk te redden.

84. Wanneer de mensen voldoende in de Wetenschap zijn gevorderd om in harmonie te zijn met de waarheid van het bestaan, worden zij ongewild zieners en profeten, niet beheerst door demonen, geesten of halfgoden, maar door de ene Geest. Het is het voorrecht van het altijd-tegenwoordige goddelijke Gemoed en van de gedachte, die met dit Gemoed in overeenstemming is, om het verleden, het heden en de toekomst te kennen. Bekendheid met de Wetenschap van het zijn stelt ons in staat om in grotere mate met het goddelijke Gemoed in verbinding te staan en gebeurtenissen die het algemeen welzijn betreffen te voorzien en te voorspellen; en om door God bezielde te zijn, - ja, om binnen de actieradius van het ongebonden Gemoed te komen. Om te begrijpen dat Gemoed onbegrensd is, niet beperkt door lichamelijkheid, en niet van het oor of het oog afhankelijk voor geluid en gezicht, noch van spieren en beenderen voor beweging, is een stap in de richting van de Wetenschap van Gemoed, waardoor wij de natuur en het bestaan van de mens ontwaren. Alles wat wij terecht weten van Geest komt van God, het goddelijke Principe, en wordt ons geleerd door Christus en Christian Science. Als deze Wetenschap grondig bestudeerd is

en op de juiste manier verinnerlijkt is, kunnen wij de waarheid grondiger kennen dan dat de astronoom de sterren kan interpreteren of een eclipse kan becijferen. Dit uitleggen van Gemoed is het tegenovergestelde van helderziendheid. Het is de verlichting van het geestelijke begripen, dat de bekwaamheid van Ziel en niet die van de stoffelijke zin aantoonst. Deze gewaarwording van Ziel komt tot het menselijke gemoed wanneer deze zich overgeeft aan het goddelijke Gemoed. Dergelijke intuïties laten zien wat de harmonie uitmaakt en in stand houdt en stellen iemand in staat om goed te doen, maar geen kwaad. U zult de volmaakte Wetenschap van genezing bereiken wanneer u het menselijke gemoed op deze wijze kunt interpreteren en de dwaling opmerken die u wilt verdelgen. De Samaritaanse vrouw zei, Kom, hier is een man, die mij alles vertelde wat ik ooit gedaan heb, zou dit niet de Christus zijn? Het staat opgetekend dat Jezus, terwijl hij destijds met zijn studenten reisde, hun gedachten kende, - ze op wetenschappelijke wijze interpreteerde. Op dezelfde manier merkte hij ziekte op en genas de zieken. Op gelijke wijze werden belangrijke gebeurtenissen door de Hebreeuwse profeten voorspeld. Onze Meester vermaande dit gebrek aan macht toen hij zei: O schijnheiligen! U kunt de aanschijn van de hemel wel onderscheiden; maar kunt u de aanduidingen van de tijden niet waarnemen? Beide Jood en niet-Jood kunnen scherpe zintuigen gehad hebben, maar stervelingen hebben geestelijke zin nodig.

209. De geestelijke zin is een constante, bewuste vaardigheid om God te begrijpen. Het geeft blijk van de superioriteit van geloof door werken over geloof door woorden.

95. Paulus zei, het bedenken van Geest is leven. Wij komen dichterbij God, of Leven, naar mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde; en in die verhouding kennen we alle menselijke behoeftes, en zijn in staat om de gedachten van de zieken en zondaars te onderscheiden, met als doel om deze te genezen. Geen enkele dwaling kan zich verstoppen voor de wet van God.

454. Degene die in voldoende mate het Principe van de geestelijke genezing begrijpt, laat zijn student zowel de dwaling als de waarheid zien, de verkeerde zowel als de goede praktijk. Liefde voor God en mens is de ware motivatie beiden bij het genezen en het onderwijzen. Liefde bezielt, verlicht, leidt en geeft de weg aan. Juiste beweegredenen geven vleugels aan de gedachte en kracht aan woorden en daden. Liefde is priesteres aan het altaar van Waarheid.

471. De waarheden van de goddelijke Wetenschap moeten erkend worden, - al wordt het bewijs van deze feiten niet ondersteund door het kwaad, door de materie, of door de stoffelijke zintuigen, - want het bewijs dat God en mens samen naast elkaar bestaan wordt volledig bevestigd door de

geestelijke zin. De mens is, en is dat altijd geweest, de weerspiegeling van God. God is oneindig, en daarom alomtegenwoordig, en er is geen andere macht noch tegenwoordigheid.

497. En wij beloven ernstig te waken en te bidden, dat dit Gemoed dat ook in Jezus Christus was, ook in ons zou zijn, en aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden, en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.

